

# MÜÇADELE BİRLİĞİ

gazetesi

www.mucaadelebirligi23.net  
mucaadelebirligi@gmail.com  
t.me/mucaadelebirligi  
Mücadele Birliği Gazetesi  
MBGazetesi  
mucaadelebirligi

FABRİKALAR TARLALAR SİYASİ İKTİDAR HER ŞEY EMEĞİN OLACAK

07 AĞUSTOS 2024 S.19



## 2 Ya Devrimlere Yol Açacak Bir Savaş

## Ya Savaşlara Son Verecek Bir Devrim!

Her biri dünyayı yerinden oynatacak olay ve haberler, sanki 3. sayfa olayıymışçasına geçip gidiyor. Dünya oturmuş, neyin nükleer felaketi tetikleyeceğine dair adeta papatya falı açıyor! Rusya Savunma Bakanı Belousov, ABD Savunma Bakanı'ni doğrudan arayıp "çok ciddi uyarıda bulundu". Konu ne? Faşist Kiev rejimi, Putin ve Belousov'a "Donanma Günü" kutlamaları sırasında Petersburg'da suikast düzenleyecek. Hem de ABD'nin desteği ile! Bu görüşme 12 Temmuz'da yapılmış. Pentagon, bu uyarı karşısında adeta "salağa yatmış". NewYork Times'ın iddiası odur ki, haberi olmamasına rağmen, bu uyarıyı ciddiye alarak derhal harekete geçmiş! Nükleer felaketin kıyısında olduğumuz bu kadar açık işte. Emperyalist sermaye, en azından dümeni elinde tutan blokun hatırı sayılı kesimi, aklını tümünden yitirmiş.



## 2 Devrimci Dalga ve Emperyalist Saldırganlık



## 4 Bağımsız Sınıf Mücadelesi



## 7 "Kuzey Kore Olduk"



## 9 Öğrencilere Çıraklık Dayatması



## 10 Kıyamet Saati Çalarken

# Ya Devrimlere Yol Açacak Bir Savaş, Ya Savaşlara Son Verecek Bir Devrim!

## Manşet

Her biri dünyayı yerinden oynatacak olay ve haberler, sanki 3. sayfa olayıymışçasına geçip gidiyor. Dünya oturmuş, neyin nükleer felaketi tetikleyeceğine dair adeta papatya falı açıyor!

Rusya Savunma Bakanı Belousov, ABD Savunma Bakanı'nı doğrudan arayıp "çok ciddi uyarıda bulundu". Konu ne? Faşist Kiev rejimi, Putin ve Belousov'a "Donanma Günü" kutlamaları sırasında Petersburg'da suikast düzenleyecek. Hem de ABD'nin desteği ile! Bu görüşme 12 Temmuz'da yapılmış.

Pentagon, bu uyarı karşısında adeta "salağa yatmış". NewYork Times'ın iddiası odur ki, haberi olmamasına rağmen, bu uyarıyı ciddiye alarak derhal harekete geçmiş!

Nükleer felaketin kıyısında olduğumuz bu kadar açık işte. Emperyalist sermaye, en azından dümeni elinde tutan blokun hatırı sayılı kesimi, aklını tümünden yitirmiş. Belousov böylesine sert uyarıya (uyarının doğrudan nükleer silahlarla yanıt vermek olduğu Rusya basınına yansıdı), faşist Kiev rejimi eliyle böyle bir suikast yapacaklar!!

Bu olaydan iki hafta sonra, bu defa siyonist İsrail rejimi eliyle tüm Ortadoğu'yu (Batı Asya) içine çekecek bir savaş tetiklenmek istendi. Hamas'ın lideri İsmail Haniye, hem de İsrail ile barış görüşmeleri yürütülürken, üstelik bu görüşmelerin müzakerecisi bizzat Haniye iken, İran'da İsrail tarafından suikast ile öldürüldü. Şam'daki İran elçilik binasının bombalanmasından sonra, doğrudan savaş gerekçesi olabilecek ikinci siyonist İsrail saldırısı bu. İran'ın bir karşılık vereceği kesin. İsrail zaten bunu bilerek düzenledi saldırıyı.

Ardından siyonist rejim Beyrut'ta Hizbullah komutanı Fuat Şükür'ü hava saldırısı ile öldürdü. Yetmedi. Son üç gündür Suriye'deki İran birliklerine yönelik sürekli hava saldırısı düzenliyor. Tüm bunlar emperyalistlerin, en başta da ABD ve İngiltere (Anglosakson)

emperyalistlerinin aktif desteği ile gerçekleştiriliyor.

ABD uçak gemilerini yine bölgeye gönderdi. Savaş jetlerini bölge üslerine yığdı. İngiltere, Kıbrıs'taki üslerini tamamen patlak verecek çatışmaya göre alarma geçirdi. Pentagon, açık açık "İsrail'i savunmak için her şeyi yapacağız" diyor.

Siyonist İsrail'in caydırıcılık efsanesi yerle bir oldu çoktan. İsrail, özellikle 7 Ekim sonrası kendi topraklarında şiddetlenen çelişki ve çatışmalar; yıkımın eşiğine gelme gibi içine düştüğü zor durumdan çıkış yolu arıyor. O tarihten itibaren İsrail'in artan saldırganlığı ne yerle bir olan "caydırıcılığı" yeniden kazandırabilirdi, ne de yaralanan "yenilmezlik miti"ni onarabilirdi. Vahşi Gazze soykırımını da bu açıdan işe yaramadı. Lübnan'a yönelik saldırılar, Hizbullah'ın karşı hamleleri ile boşa çıkarıldı. Askeri zaaflar daha belirgin hale geldi.

Hal böyle olunca Tahran'daki suikast ile el yükseltti İsrail. Bölgesel bir savaşı başlatmak yahut "dilediğini yapan İsrail'e karşılık vermemek" ikilemi ile hasımlarını ve Ortadoğu (Batı Asya) halklarını köşeye sıkıştırmaya çalışıyor.

Olası bir bölgesel savaşta ABD-NATO'nun tam tekmil destek vereceğine inanıyor. Bu güruha eklenecek bölge gericiliği de hesaba katıldığında, olası çatışmadan zaferle çıkacağını düşünüyor. Böyle bir savaş, onun hesabına göre, İran ve ekibinin ("Direniş Ekseni") kesin yenilgisiyle bitecek.

Savaştır, masa başı hesapların çoğu daha savaşın ilk adımlarından geçersiz olur, yanlış çıkar. Üstelik bu defa Rusya, İran ve müttefiklerine spesifik destek sunuyor gibi görünüyor. İran misillemesi hem etkili hem de sınırlı olursa, siyonist rejim için yıkıcı sonuçlar yaratır. Eğer "sınırlılık" (ki son derece görelî bir kavram) aşılırsa, dünya, hızla genişleyecek bir savaş girdabına yakalanmaktan kurtulamaz.

Ya devrimlere yol açacak bir savaştan ya da savaşlara son verecek devrimlerden başka yolu yok.

# Devrimci Dalga ve Emperyalist Saldırganlık

## Editör

Gözler gerilim, çatışma ve savaş bölgelerine çevrilmişken, dört bir yanda hızlanan devrimci gelişmeler sık sık dikkatlerden kaçıyor. Malum. Bölgesel savaşların ve büyük yıkım savaşının kıyısında gezinip duruyoruz. Halen sürmekte olan görece geniş çaplı savaşların yanı sıra, siyonist rejimin tetiklemek için çırpınıp durduğu ve hızla dünya geneline yayılabilecek bölgesel savaş, günün en yakıcı tehdidi.

Ama dünya salt bu savaş tehdidinin büyümesinden ibaret değil. Tüm bu gerilim ve çatışmaları da tetikleyen ve hızlandıran, özünde, dünyadaki devrimci gelişmelerdir, küresel devrimci durum ve iç savaşlar. Emperyalist sistemin bir bütün olarak çöküş sürecinde oluşu, ve bu sürecin diğer kutbunda işçi ve emekçi yığınların özellikle son çeyrek asırdır süreklileşen başkaldırısı, güncel olayların temelini ve arka planını oluşturmaktadır.

**Artık hiçbir ülke, buna emperyalist merkezler de dahil, bu devrimci durum ve küresel iç savaştan muaf değil. Dünya devrimi dalgası çok çeşitli biçimlerde tüm kıtaları dolaşip duruyor.**

En eski emperyalist ülkeye, İngiltere'ye bakın. 29 Temmuz'da İngiltere Southport'taki bir dans okulunda 3 çocuğun yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırı sonrasında Müslüman göçmenlere karşı saldırılar örgütlendi. İngiltere'de ve Kuzey İrlanda'da faşist gösteri ve saldırılar başladı. Linç ayinleri, yakıp yıkmalar, yağmalamalar... Suriye'de, Libya'da, Ukrayna'da faşist hareketleri örgütleyen emperyalist efendiler, elbette kendi ülkelerinde de bu güruhu beslemeyi ihmal etmiyorlardı. Faşist hareket eliyle işçi ve emekçileri baskı altına almak, sermaye egemenliğini faşist biçimler eşliğinde veya yardımıyla sürdürmek, günümüzün temel politik eğilimlerinden biri. Tüm Avrupa'da faşist partilerin güç kazanması tam da bu eğilimin sonucu ve göstergesi.

Ne var ki, toplumsal gelişmeler sermayenin inisiyatif ve iradesine bağlı değil. Karşıt güç ve iradeler de

söz konusu. İngiltere’de sokaklara salınan faşist hareket, camilere, müslüman veya göçmenlerin barındığı otel ve sığınma merkezlerine saldırıp araçları ateşe verdi. Terör estirerek işçi ve emekçi kesimleri sindireceğini düşündü faşistler. Hesap buydu. Ama masa başındaki hesaplar yine tutmadı. **Bu gruhun ardından hemen her yerde antifaşist hareket sokaklara indi. Pek çok kentte faşistlerin karşısına dikildiler. Kendi bölgelerini korumaya aldılar. Sokaklarda faşist çetelere anladıkları dilden karşılık verdiler!**

Bugünlerde gazeteler, internet haber portalları, haber programları “İngiltere’de iç savaş” manşetini atıyor! Buna benzer gelişmeleri emperyalist-kapitalist dünyanın Kabesi’nde, ABD’de defalarca gördük. Son seçim döneminde ABD’deki toplumsal kutuplaşma derinleşerek devam ediyor.

Bizzat emperyalist merkezler iç gerilim ve çatışmalar eşliğinde toplumsal altüst oluş sarmalına girmişken, dünyanın pek çok bağımlı ülkesi, ciddi kalkışma ve isyanlarla sarsılıyor. Örneğin Bangladeş sokakları iki haftadır kaynıyor. “Kamuda liyakat” sloganıyla patlak veren ayaklanma, yaklaşık 150 insanın öldüğü çatışma ve gösterilerle devam ediyor.

“Bağımsızlık savaşı şehit ve gazilerinin yakınları” için kamu istihdamının üçte birinin ayrıldığı kota sistemi, 2018’de kaldırılmıştı. Yeni hükümetin bu kota uygulamasını yeniden yürürlüğe koyması, yoksulluk ve krizle boğuşan halk yığınları arasında kendiliğinden bir patlamaya yol açtı. 114 kişinin öldüğü protestolar sonrası, anayasa mahkemesi üçte birlik kontenjanı yüzde 7’ye çekerek olayları yatıştırma yoluna gitti. Ama bu “kazanıma” rağmen olaylar durulmadı. Hükümet sokaklardaki göstericileri “terörist” ilan ederken, ayaklanmacılar ise “hükümet istifa” sloganlarıyla sokakları terk etmemekte direniyor. **Kendiliğinden patlayan ayaklanma, büyük oranda kendiliğinden bir şekilde yoluna devam ediyor.**



Bir diğer kaynama bölgesi, Afrika. Kenya, ABD kuklası Ruto hükümetinin 2,7 milyar dolarlık bütçe açığını kapatmak adına çıkarmaya çalıştığı vergi artışı getiren mali yasa nedeniyle başlayan protestolar, bir buçuk aydır hız kesmeden devam ediyor. Hatırlanacaktır, Biden yönetimi, Kenya’yı “NATO üyesi olmayan stratejik ortak” ilan etti. Bu “paye”, mevcut Ruto hükümetinin işbirlikçi ve karşı-devrimci özünü yeterince gözler önüne seriyordu. Özellikle de Afrika’da işler emperyalistler açısından hiç de iyi gitmezken...

Zaten yoksullukla boğuşmakta olan Kenya emekçileri, hükümetin bu yasa çıkarma girişimine karşı bir ay önce sokaklara çıktı. Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği olaylara rağmen, ayaklanma ve protestolar kararlı bir şekilde büyüdü. **Kenya Komünist Partisi (KKP), sokaklardaki işçi ve emekçilerle etkili bağlar geliştirdi. İleri sürdüğü sloganlarla sokakların nabzını tutmayı başardı. “Ruto Neden Emperyalist Bir Kukla ve Neden Sokaklarda Olmamız Gerekiyor?” şiarıyla başlattığı kampanya vb yöntemlerle mevcut durumu işçi ve emekçilere açıklamayı başardı.**

**Ruto hükümeti yasa tasarısını yeniden görüşmek üzere geri çekse de, KKP’nin etkin olmayı başardığı sokaklarda hareket devam ediyor.** 8 Ağustos tarihi için yapılan genel grev çağrısının sonucunu hep birlikte göreceğiz. Görüldüğü gibi ABD’nin bu “NATO üyesi olmayan stratejik ortağı”, kıtada esen antiemperyalist rüzgarlara hızla kapılmakta.

Protesto ve isyan dalgası, emperyalizmin batı Afrika’daki temel aparatı olan Nijerya’ya da sıçradı sonunda. **Mali, Nijer ve Burkina Faso’daki antiemperyalist gelişmelerden sonra ECOWAS (Batı Afrika Devletleri Ekonomi İşbirliği Örgütü) üzerinden askeri müdahale için bastırıp duran, Nijerya’dan başkası değildi. ECOWAS’ın merkezi, Nijerya’nın başkenti Abuja’dadır. Bölgenin bu karşı-devrim merkezi, şimdi işçi ve emekçi halkın isyanıyla sarsılıyor. Yoksulluğa, işsizliğe ve mevcut işbirlikçi kukla Tinubu yönetimine karşı başlayan on günlük grev ve direniş, ayaklanmaya dönüşmüş durumda. Hükümet, grevleri yatıştırmak için ücretleri iki katına çıkarma kararı olsa da, gösteriler ve çatışmalar ülke geneline yayıldı. Şu ana kadar 17 gösterici hayatını kaybederken yüzlerce gösterici de gözaltına alındı. Bu arada “tesadüf”e bakın ki, bugün dinci çeteler Nijerya’da intihar saldırısı düzenledi.**

**Uzun sözün kısası... Tüm dünyaya ayaklanma ve devrim sarmalında. Emperyalist sermaye, bu çıkışsız durumdan çıkmanın yolu olarak büyük yıkım savaşını, içeride ise dizginsiz bir faşizmi örgütlemeyi temel politika olarak belirlemiş durumda.**

Halkların devrimci ayaklanmaları, gelecek konusunda iyimser olmamız için yeterince veri sunuyor. Dünya devrimi kıtadan kıtaya, ülkeden ülkeye büyümeye devam ediyor.



İşçi sınıfının emeğin kurtuluşu uğruna verdiği mücadele yerini, zamanını, şeklini ve içeriğini burjuvazinin belirleyeceği bir hatta sürdürmez. Devrimci komünistler, işçi sınıfının öncüleri tekelci sermayeden, onların devletlerinden ve kaynaklarından beslenmeyen bağımsız bir sınıf hareketini, ideolojik ve pratik hegemonyasını yeniden inşa etmek zorunda.

**Marksizm ve Leninizm işçi sınıfının ideolojisi, proletarya diktatörlüğü de işçi sınıfının iktidar biçimidir.** İşçi sınıfının sınıf olarak varlığı ve savaşının başarısı bağımsızlığı ile mümkündür. Devrimci komünistleri ortalama soldan, reformist, revizyonist akımlardan ayıran temel argüman sosyalizmin işçi sınıfının bilimi olduğu gerçeğidir. Tüm savaşım, ortaya konulan mücadele hattı işçi sınıfının ve sosyalizmin hegemonyasını inşa etmek üzerine konumlanmalıdır. İşçi sınıfı, kapitalizmin bir sistem olarak ortaya çıktığı kuralsız ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı ilk yıllardan itibaren elde ettiği tüm kazanımları burjuvaziden bağımsız bir mücadele çizgisini izleyerek elde etmiştir. 1800'lerin ikinci yarısında İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika'nın sınıf hareketinin militan gelişimi, organik aydınların işçi sınıfı içerisindeki sürekli ve ısrarlı çalışmaları, komünist hareketin işçi sınıfı ve ezilen yığınlar içerisinde derinleşmesini ve genişlemesini beraberinde getirdi.

1900'lü yılların başlarında dünyanın dört bir yanında sınıf hareketinin araçlarının ve aydınların gelişip derinleşmediği ülke neredeyse kalmadı. İşçi sınıfının ve sosyalizmin politik, pratik hegemonyasının gelişip derinleşmesini incelememiz gerekiyor. Elbette genel anlamda baktığımızda bu bir sır değil. İşçi sınıfı bu savaşımını burjuvaziden bağımsız bir sınıf olarak, her renkten ve türden burjuva ideolojiyi kendi saflarının dışına atarak, burjuvaziyle dirsek temasına geçenlerle arasına mesafe koyarak, kendi öz gücü ve birikimiyle sürdürdü.

Latin Amerikalı aydınların dönüşümü adlı makalesinde James Petras şöyle diyor: **"20 yıl önce Latin Amerika'da yabancı fonlarıyla beslenen kuruluşlardan mali destek almayı kabul eden solcu bir aydın bulmak neredeyse imkansızdı. Bugünse, şöyle ya da böyle Kuzey Amerika ya da Avrupa vakıfları tarafından finanse edilmeyen bir araştırmacı bulmak oldukça zor. Fon almayanların çoğunluğu da buna karşı olmaları nedeniyle değil, düzenli bağlantıyı henüz**



**kuramamış olmaları nedeniyle bu durumda. Her durumda yabancı fon kuruluşları özellikle kendi dış politikalarına ve şirketlerinin karar vericilerine uyumlu konu başlıklarını seçiyordu. Siyasal açıdan diktatörlüğe karşı benimsenmesi kolay alternatifler yaratmayı ve gelecekte batılı liberal piyasa hegemonyasına meydan okuyabilecek siyasal güçleri içlerinde eritmeyi hedeflediler. Temel amaçları Latin Amerikalı aydınlar üzerinde ideolojik hegemonya oluşturmaktı, çünkü bu kesim merkez sol siyasal yapılanmada büyük hizmet görüyordu."**

... "Devletin uyguladığı şiddet, sınıf egemenliğinin ifadesi, sınıf mücadelesinin bir parçası ya da sınıf şiddeti olarak değil, insan hakları ihlalleri çerçevesinde ele alındı. Bu incelemelerden doğan siyasal zemin, sorunu liberal demokrasi ile askeri diktatörlük arasında bir çatışma gibi, yani çatışan siyasal kavramlar arasındaymış gibi yansıtıyordu. 'Sınıfsal yapı'nın kasıtlı olarak devlet iktidarından ayrı tutulmaya başlanması, siyasal alanın 'sivil toplum'dan özerk olduğu fikriyle haklılaştırıldı."

**Ne kadar da tanıdık. Sanki ülkemizdeki sınıftan kopan ortalama aydınları görür gibiyiz. Bizde de pek çok aydın, entelektüelin Avrupa menşeli fonlardan pek çok projenin ortağı haline geliş ve daha da kötüsü bunu bir olanak olarak bizlere sunmaları normal hale geldi. Aydınlar içerisindeki fonlama daha önceleri başlamakla birlikte 90'lı yıllarla birlikte yadigar hale geldi.**

Ne var ki sınıf örgütlenmesi içerisinde sendikadaki fonlanma çok daha geriden geliyor. 1950'li yıllarda sözde Amerikalı sendikacı özde Amerikan ajanı Irving Brown sendikal birliklerin ilk gelişmeye başladığı günlerde soluğu Türkiye'de aldı. Sovyetler Birliği'nin etkisini kırmak ve yeni sömürge ülkeleri kendi tahakkümü altında tutmak isteyen ABD Mar-

shall planı adı altında pek çok ülkeye krediler, hibeler yağdırdı. Bu sözde sendikacı da Amerikan hükümeti ile birlikte Marshall planının işçi sınıfı içerisinde ve onun sendikalarında hakim hale gelmesi, dünya genelinde sendikal hareket içinde komünistlerin hakimiyetinin kırılması ve sendikaların işçi sınıfının kontrolünden çıkıp burjuvazinin kontrolü altına girmesi için çalıştı. Türkiye'de dahil pek çok ülke sendikacısını 'Yeni Sendika Öncülerinin Eğitimi' adı altında ABD'ye taşıdılar. Bu sendikalara çok ciddi ekonomik desteklerde bulundular. 'Bağımsız Sendikal Hareket Veya Hür Sendikacılık' adıyla sürdürülen bu süreç özünde işçi sınıfını ve onun mücadele araçlarını zapturapt altına alma sürecinin parçasıdır.

Bugün gelinen noktada iyi niyetli ve hatta işçi sınıfı hareketini genişletmek için fırsat gibi bizlere sunulan fonların aslında burjuvazinin hegemonyasını sürdürmenin yol ve yöntemlerinden biri olduğunu anlamak zorundayız. İşçi sınıfı ve onun kurtuluşuna inanan aydınlar bu sözde enstitüler ve onların fonlarına mutlak bir duvar örmek zorundadır. **Zafer günlerinde birlikte kutlama yapmak istiyorsak savaş günlerini de birlikte ama burjuvaziden bağımsız kendi sınıfımızın gerçekliği ve yaşamı içinde örgütlemek zorundayız.**

Son olarak egemen olan konfederasyonlara güç sağlamaktan başka bir işe yaramayan, ülke barajını ve iş yeri barajını aşanların ancak aidaat toplayabilecekleri geleneğini yıkmak ve sendikaların ilk haline "Sanduka"larımıza dönmek zorundayız. Mücadeleci sendikalar, mücadelede ayakta kalmak ve gelişmek için gerekli olan kaynaklarını toplu olarak sınıfın dışındaki kaynaklardan bulmaya çalışmaktansa sınıfın ufak katkılarını bir araya getirme zorluğuyla yüzleşmelidirler. Bağımsız sınıf mücadelesi ancak tam anlamıyla bağımsızlaşmakla mümkündür.

06.08.2024

# İşten çıkarılan Kemalpaşa Belediyesi İşçileri: "Kazanacağız!"

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'nde 127 işçi işten çıkarıldı. Zorunlu toplu işten çıkış koduyla işte çıkarılan işçiler, belediye binası önünde çadır kurarak eyleme başladı.

İşten atılan işçiler belediye önünde eyleme devam ederken, mesaisi biten işçilerin de katılımıyla 5 Ağustos günü bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın metnini okuyan Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç, Kemalpaşa Belediyesi'nde CHP'nin bir kez daha iktidar olduğunu vurguladı ve "Mehmet Türkmen, belediyede çalışan işçi arkadaşlarımızın oylarıyla başkan seçildi. Seçim öncesi konuşmalar çabucak unutulmuş, belediyenin ekonomik sorunları ve bazı işçilerin işe gelmeden maaş aldığı iddiası ile birlikte dersane gibi sosyal ve kültürel alanların kapatılacağı söylentisiyle işçi çıkışları gündeme gelmiştir" dedi.

Son görüşmenin ardından ne Türkmen'den, ne de bürokratlarından bilgi alınamadığını dile getiren Genç, "Kamuoyunda çalışmayanları çıkardık paylaşımlarını kabul etmiyoruz ve buradan Mehmet Bey'e soruyoruz. Madem çalışmayan işçiler vardı, bu işçilere niçin dört aydır maaş ödediniz ve niçin bu



isimler hakkında işlem yapıp disiplin kuruluna sevk etmediniz? Ekonomik sorunların olduğunu iddia ettiğiniz belediyede, çıkışlarınızı yaptığınız işçilerin işçilik alacaklarının çok daha fazla bir yüke karşılık geldiğinin farkında değil misiniz? Zorunlu toplu işten çıkış koduyla işçi çıkışı yaptığınız Cuma gününden bir gün önce hangi gerekçeyle şirkete personel girişi

yaptınız" dedi.

Son olarak tüm diyalog kanallarını açık tutarak bu yanlış tutumdan dönüleceğine inandıklarını sözlerine ekleyen Genç, "Süreci görüşmek üzere bir araya geleceğimize, üyelerimizin işlerine geri döneceğine inanıyoruz. Kazanacağız" dedi.



# 'Olimpiyat' Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

Birçok sporseverin dört yılda bir takvimini heyecanla takip ettiği Olimpiyatların 33.sü 26 Temmuz günü Paris'te çok tartışmalı bir açılış töreniyle başladı. Açılış töreni estetik ve politik olarak o kadar "radikal" sahnelere sahipti ki 2024 Paris Olimpiyatlarının asıl tartışma konusu olacak savaşlar ve cephele bu tartışmaların gölgesinde kaldı.

Geçtiğimiz son birkaç senede dünyanın her yanında başka bir savaş cephesinin açıldığına tanıklık ediyoruz. Şüphesiz bunların en "popüler"i Rusya-Ukrayna savaşı oldu. 2022 Şubat ayında Rusya'nın başlattığı Özel Operasyon, Ukrayna topraklarında hala devam ediyor. "Popüler" sıfatını sonuna kadar hak eden bu savaşın diğerlerinden farkı hemen göze çarpıyor. Bu ABD, BM, NATO'nun doğrudan askeri hareketleri ile başlatılan bir savaş değil, aksine bölgedeki neo-Nazi oluşumlara ve bir fiil NATO'ya karşı, onları bölgeden kovmak üzere başlatılmış bir savaştı. Tam da bu nedenle operasyonun başlamasından birkaç ay sonra Rusya'nın da bir parçası olduğu Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'yı ve ona destek olduğu için Belarus'u komiteden çıkardı.

Dönemin IOC Başkan Yardımcısı John Coates, "Savaş, Olimpik idealin antitezi olduğu için Rusya Federasyonu'nun eylemlerini kınıyoruz. Rusya Uluslararası Olimpiyat camiasına üye olma hakkını kaybetti. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Rus sporcular katı uygunluk koşullarını karşılaması gereken bireysel tarafsız sporcular olarak ve Rus bayrağı ya da marşı olmadan yarışacaklar." dedi. Bir yandan Polonya, Litvanya, Estonya ve Letonya bunun sadece olimpiyatlarla sınırlamayı doğru bulmadı, "tüm uluslararası spor örgütleri ve federasyonlarına" savaş sona erene kadar Rus ve Belaruslu sporcuları uluslararası müsabakalardan "men etme" çağrısında bulundu.

## AIN Sporcular

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından komiteden çıkarılan Rus ve Belaruslu sporcular 2024 Paris Olimpiyatlarına *Bağımsız Olimpiyat Katılımcıları* - AIN (Fransızca: athlète individuel neutre) olarak katılmalarına "izin" verildi. IOC, ilk turda Rusya'dan 14 ve Belarus'tan 11 sporcunun tarafsız statüde Paris Olimpiyatları'nda yarışmasına "onay" verdi. Tarafsız sporcuların ülkelerine ait herhangi bir sembol gösterilmeyecek ya da Olimpiyat altınını kazanması halinde ülke marşları çalınmayacak.

## Rusya Out İsrail In

Rusya ve Belarus'a uygulanan olimpiyat tarifi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarında süre-



giden soykırımın faili Siyonist İsrail devletine uygulanmadı. Olimpiyatlara 66 spor dalında 88 (54 erkek ve 34 kadın) sporcu ile katılan İsrail, açılış töreninden itibaren programın her yerindeydi. İsrail'in topraklarını bombaladığı Filistin adına ise 6 dalda 2'si kadın 8 sporcu katılırken, olimpiyatlara katılmak için hazırlanan bazı sporcular, soykırım sırasında Siyonist devlet tarafından öldürüldü.

IOC Başkanı Thomas Bach, İsrail'in katılımının onlar için bir sorun teşkil etmediğini, sporcuların boykot veya ayrımcılıktan uzak durmaları gerektiğini söylerken, İsrail Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad da İsraili sporcuların katılımı için gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını duyurdu.

## Bayrak Siyonistlerde

İsrail adına açılış töreninde bayrak taşıyan sporcu, tüm dünyaya 2024 Paris Olimpiyatlarının adeta bir mesajı niteliğindeydi. *Ukrayna* doğumlu İsrail vatandaşı judocu Peter Paltchik, Paris Olimpiyatlarında İsrail'in bayrağını taşıyan sporcuymdu. Paltchik 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Filistin'e destek eylemlerine saldıran ve göstericileri ölümle tehdit eden sporcuların başında geliyordu.

## İlginç Doping Vakaları

Rusya'ya karşı ilk yasaklar 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecinde gelmişti. Süreci şaibeli ilerleyen doping vakaları, gözleri Rus sporcuların üzerine çekmişti. Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rus sporcuların olimpiyat oyunlarında -iddiaya göre devletin bilgisi dahilinde- doping yaptığını ilan etmiş, bu nedenle Rusya'nın gelecek iki Olimpiyat etkinliğinde ve iki yıl boyunca herhangi bir dünya şampiyono-

nasında ismini, bayrağını ve marşını kullanmasını yasaklamıştı.

Bunun üzerine Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) ortak karar alarak Rus sporcu grubunun Tokyo ve Pekin'de gerçekleşecek yaz ve kış olimpiyatlarında Rusya değil, Rusya Olimpiyat Komitesi adına yarışmasına izin vermiş, komitenin kısaltması "ROC" harfleri ile birlikte logosunu da bayrak olarak kullanacağını duyurmuştu.

## Çin de Hedefte

Yine 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Çinli sporcuların kanında çıktığı iddia edilen doping ilaçları nedeniyle 2024 Paris Olimpiyatlarında Çin Halk Cumhuriyeti'nden sporcular da özel muameleye tabi tutuldu.

Çin'in tarihsel düşmanı ABD, Çinli sporcuların doping testleri üzerinde en ısrarlı duran ülke oldu. ABD'nin doping mücadelesinde yetkililerinden Travis Tygart "Çinli doping sahtekarlarının ve buna göz yuman yetkililerin Paris 2024 Olimpiyatları'nı bir 'felakete' çevirme tehdidinde bulunduğunu" söyleyerek komiteyi kışkırttı ve kurumların dopingli olduğuna emin olduğu (sanırız tüm) Çinli sporculara göz yumduğunu belirtti.

## 'ABD'liler Altın Topluyor

Yoğunluklu siyahi ya da uzak doğu (çoğunlukla Çin) asıllı ABD vatandaşlarının kazandıkları altın madalyalarla verdikleri pozlar, sosyal medyada gündem oldu. Tarihi kölelikle ve uluslara açtığı savaşlarla dolu olan emperyalist güç ABD'nin adına yarışan ve madalya alan sporcuların gerçekten hangi uluslar adına yarıştığı da tartışma konusuydu.

# "Kuzey Kore Olduk!"

İnstagram'ın da yasaklanmasının ardından, hemen her kesimin ağzından bu cümle dökülür oldu: "Kuzey Kore Olduk!"

Daha önce de sosyal medyaya, internete dair her yasaklamada benzer cümle kurulurdu: "Kuzey Kore Oluyoruz!" Tamam, instagramın da kapatılmasıyla olduk bitti.

Peki öyle mi olduk gerçekten?

Bu cümlelerin sıklaşmasının ardından, teknoloji üzerine araştırmalar yapan ve yazan, olaylara, gelişmelere nice "solcu"dan daha soldan bakan gazeteciler, bu "Kuzey Kore olma" meselesine dayanamayarak, yüreklerimizden geçenleri bilimsel olarak açıklamayı görev edindiler. Kulak verelim:

*"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti vatandaşları neden internete giremiyor?"*

*Öncelikle, küresel internet kabloları (denizaltı fiber optik kabloları) Kuzey Kore'den geçmiyor. Kablo yok yani.*

*Yani küresel internete bağlanmamızı sağlayan altyapı, Kore'ye sağlamıyor.*

*ABD ve AB, Kuzey Kore'ye internet ve telekomünikasyon teknolojileri ile ilgili ürünlerin ihracatını yasakladı.*

*Neler bunlar?*

*-Executive Order 13687 (9 Ocak 2015) - Bu karar, Kore'ye telekomünikasyon ve bilgisayar donanımı gibi ileri teknolojilerin ihracatını yasaklıyor.*

*-Council Regulation (EU) No 2017/1509 (30 Ağustos 2017) - Bu düzenlemeyle birlikte Kore'ye bilgisayarlar, telekomünikasyon ekipmanları ve dijital şifreleme cihazlarının ihracı yasaklandı.*

*-Executive Order 13810 (20 Eylül 2017) - Kore'ye ihraç yasağı yetmiyor, Kore'ye ilgili ekipmanı göndermeye kalkacak şirketlere de yaptırım tehdidi uygulanıyor.*

*Yani, Kore'ye internet erişimi sağlayan herhangi bir şirket, ABD finans sisteminden men edilebilir.*

*-UN Security Council Resolution 2375 (11 Eylül 2017) - Bu en başta bahsettiğimiz karar. Bu kararlar BM, özellikle denizaltı kablo bağlantıları ve uydu iletişimi gibi stratejik projelerde Kuzey Kore'ye yönelik herhangi bir işbirliğini yasakladı.*

*-Council Decision (CFSP) 2016/849 (27 Mayıs 2016) - Bu kararlar da AB üyesi ülkelerden herhangi bir şirketin, Kuzey Kore'ye yönelik denizaltı kablo*



*bağlantısı kurma veya uydu iletişimi sağlama gibi projelerde yer alması yasaklandı.*

*Neden bu yasaklar uygulanıyor?*

*Bütün bu yaptırım kararlarının altında yatan tek neden, Kore'nin siyasi ve ekonomik sistemi. Bir ülkenin dünyayla olan bağıını büyük oranda kesip, yalnızca kendi ideolojilerini aktaran kanalların açılmasına izin verip, o kanallar yasaklanınca da 'yasakçı zihniyet' diyorlar.*

*Peki Kore internete nasıl bağlanıyor?*

*Özetle Çin ve Rusya sayesinde. Çinli China Unicom ve Rus TransTeleCom (TTK), Kore'nin internete bağlanmasında kilit rol oynuyor. Çin bu iki şirket eliyle sınırlı da olsa küresel internetle bağlantı kurabiliyor.*

*Bunun dışında, Kore'de 'Kwangmyong' isimli bir intranet ağı da bulunuyor. Batıların 'Aha yasakçı zihniyet, kapalı ağ' dedikleri kısım bu.*

*Bu yasaklar öyle yasaklar ki, VPN ve benzeri yollarla bir şekilde yasaklı Google hizmetleri kullanan Korelilerin hesapları, tespit edildiği anda Kore devleti tarafından değil, Google tarafından engelleniyor.*

*Birkaç yıl önce, Kore'den yayınlar yapan, Kuzey Kore'deki hayatı tanıtan*

*'Un A' isimli bir Youtuber vardı. Un A'nın hesabı bir süre sonra Kore değil, Youtube tarafından kapatıldı. 'Kuzey Kore bağlantılı hesapları kapatıyoruz' diye açık açık da söylediler.*

*Sonuç olarak, ülkemizde Instagram'ın yasaklanmasıyla, internete erişim konusunda Kore'ye uygulanan yaptırımlar arasında herhangi bir benzerlik bulunmadığı gibi, Kore'nin yaşadığı problemler konusunda da kamuoyunun büyük oranda ABD propagandasının etkisi altında olduğunu söylemek mümkün."*

*Biz hepimizin de tanık olduğu, yaşadığı bir gerçekliktir. Sol-sosyalist yayın yaptığımız, emperyalizmin, egemenlerin çarklarına çomak soktuğumuzda, ilk iş sosyal medya hesaplarımız kapatılır, web sayfalarımız engellenir ve elbette tweet atanlar tutuklanır; vergi borçlarıyla, cezalarla, dağıtım sorunlarıyla boğuşuruz. Sosyalizm yolunda ilerleyen ve hatta kendisine sosyalist diyerek bayrağına orak çekici taşıyan ülkelerin yaşadığı ablukaları ve karşı karşıya kaldıkları yoksunlukları tahmin etmek, güç olmasa gerek...*

*NOT: Bilgiler Erkin Öncan'ın sosyal medya hesabından derlenmiştir.*

# Kurtlusoguksu Köyü'nde TOKİ için Zeytinlikler Katlediliyor

Serpil Ünal

**“Bu ağaca da köylüye de zulümdür, eziyettir.”**

Eski köy muhtarı İsmail Arık ve Av. Mehmet Tümkaya ile Kurtlusoguksu köyünde yaşanan gelişmeler üzerine konuştuk.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtlusoguksu Köyü'nde hiçbir bildirim yapılmadan evlerin de içinde olduğu araziler TOKİ'ye devredildi. Temmuz ayının son haftasında Kurtlusoguksu Köyü'ne jandarma eşliğinde iş makineleri girerek köylülerin çığıkları, gözyaşları arasında asırlık zeytin ağaçları sökülmeğe başlandı.

Köylülerden İsmail Arık, “70 yıl emek verip büyüttüğümüz zeytin ağaçlarını beş dakikada söküp atıyorlar. Bu ağaca da köylüye de zulümdür, eziyettir.” diyor. Onlara hiçbir bilgi verilmediğini, ağaçlarını sökemeceklerini anlatmaya uğraşiyor. Köylülerin tepkisi üzerine ilk gün iş makinelerini durdurmayı başarıyorlar.

**Arazileriniz ne zaman ve nasıl hazine arazisi olarak tescillendi?**

**İsmail Arık:** Temmuz başında arazilerimizin tapularının bizim üzerimizden alınarak TOKİ'ye devredildiğini öğrendik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bizim arazilerimizi Acele Kamulaştırma Kararı ile Hazineye devretmiş. Ama bu konuda bize ne tapudan, ne bakanlıktan ne de belediyeden herhangi bir açıklama, bildirim yapılmadı.

Durumu öğrenince bir avukatla görüştüm. Bir kaç aile bu konuda

dava açılması için harekete geçtik. Burada yüzlerce dönüm arazi var. Tarlalar, zeytinlikler, evler, damla sulama sistemi var. Yüzlerce insanın arazisi evi gidecek. Zeytinliklerden, tarlalardan geçim sağlayan insanlar nereye gidecek.

Böyle yıkım olmaz. Böyle vatandaşlara zulmederek topraklarına el konulmaz. Biz mahkemeye başvurduk ama bunun sonucunu bile beklemeden, haber vermeden söküme girişiyorlar. Biz nereye gidelim, nerede yaşayalım. Bunu hiçbir bakan, milletvekili, siyasetçi sormuyor. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Bir tanesi gelip “Bu köylünün derdi nedir, ne yapacak.” demiyor. Hepsi rant derdine düşmüş, duymazdan görmezden geliyor. Ayrıca tarım arazisi olan ve fay hattına yakın zeytinliklerin olduğu bölgeye nasıl bina yaparsınız. Hazineye ait kayalık sağlam bölgelerde zeminin daha uygun olduğu yerler var. TOKİ neden oralara gitmiyor.

**Kurtlusoguksu Köyü'ndeki süreci bize anlatır mısınız?**

**Av. Mehmet Tümkaya:** 6 Şubat 2023 depreminden hemen sonra 8 Şubat 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı. Bu kararname kapsamında deprem bölgesinde yer alan illerde yerleşme, yapılaşma konusunda tedbirler alındı.

**8 Şubat 2023 tarihinde dediniz değil mi? Daha insanların enkaz altından çığıkları gelirken, can derdindeyken.**

- Evet 8 Şubat 2023'te yayınlandı. Ve bu kararname TBMM'den geçti.

Nisan 2023'te yasalaştı. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'na Acele Kamulaştırma Yetkisi verildi. Bakanlıkta TOKİ'ye yetki verdi. TOKİ'de Sermaye Piyasa Kanunu kapsamında lisanslı, yetkilendirilmiş firmalara buradaki arazilerin değerlerini tespit ettiriyor. Tespit işini şirketlere yaptırıyorlar. Şirketler köylülere bilgi vermiyor. Onlarla iletişime dahi geçmiyorlar.

**Tespit yapıldıktan sonra süreç nasıl işliyor.**

Bu arsa ve bahçelerin değerini tespit ettirdikten sonra Kırıkhan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden Acele Kamulaştırma Kararı alınan yerlerle ilgili olarak belirlediği bedelin (paranın) depo (bloke) edilmesi yönünde karar talep ediyor. Bu arada yasa kapsamında bu yerler acele kamulaştırıldığı için TOKİ Tapu Müdürlüğüne başvuru yapıyor. Müvekkilimizin ve diğer köylülerin tapularını mülkiyetini TOKİ hazineye geçiriyor. Bu tescilin hemen ardından TOKİ araziye giderek sondaj kuyusu açmaya, zeytin ağaçlarının sökülmeğe başlayabiliyor.

Biz tapuların hazineye geçirildiğini öğrenir öğrenmez gerekli evraklarla Kırıkhan Tapu Müdürlüğü'nden Hatay Bölge İdare Mahkemesi'nde Yürütmeyi Durdurma davası açtık. Mahkeme şimdi bakanlıktan savunma istedi. İşlem dosyasını istedi. Bu evraklar geldikten sonra yürütmeyi durdurma talebini değerlendireceğim dedi.

**Siz kararı beklerken ağaçlar sökülmeğe başlandı ama değil mi?**

Evet, baktık İdare mahkemesi





geç karar verecek. Biz yürütmeyi durdurma davası açarken aynı zamanda delil tespiti talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurup, TOKİ bu arazilerdeki ağaç sayısını belirledi ama kendince sahaya inmeden belirlendi. Güya uydudan tespit yapılmış. Biz de Sulh Hukuk Mahkemesi'ne "Burada ağaç sayısı, ağaç yaşı, ağaç özellikleri, damlama-sulama sistemi, kaynak suyu yapılarla ilgili bir değerlendirme yapılmış ise de eksik ve hatalı yapılmıştır. Bunun tekrar kontrol edilmesi gerekir, ileride insanlar mağdur olurlar. Kamulaştırılan alandaki arazilerinin ve ağaçlarının gerçek değerini alamamak tehlikesi vardır." dedik. Sonunda durdurma kararını aldık. Sulh Hukuk Mahkemesi müvekkilimiz İsmail Arık ve diğer müvekkillerimizin arazileri hakkında ağaç sökümünü durdurdu.

**Peki bütün köylü bu şekilde başvuruda bulunursa ağaçların sökümü engellenebilir mi?**

Elbette. Vatandaşlar haklarını arayabilirler, aramalıdır da. Burada herkes bir vekalet verip bu süreci takip etmediği için diğer araziler için herhangi bir işlem yapamıyoruz. Sadece bize vekalet veren köylüler açısından yürütme durdurma kararı alabiliyoruz. Bu konuda istediğimiz sonucu alırsak en azından müvekkillerimizin davası emsal olur ve köy halkı da bu karar üzerinden arazileri zarar görmeden sonuç alırlar. Biraz da bu nedenle bu kadar ısrarla bastırıyoruz, tekrar tekrar gidiyoruz.

Bu yüzden sürekli itiraz etmek, ısrar etmek, bastırmak zorunda kalıyoruz. Asıl önemlisi de tüm köylülerin mücadele vermesi, hakkını araması, hukuki süreci takip etmesi gerekiyor

**Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.**

Kurtlusoğuksu köylüleri adına ve bir hukukçu olarak duyarlılığınız için tekrar teşekkür ederim.

# Patron-MEB İşbirliğiyle Öğrencilere 'Çıracılık' Dayatması



## **MESEM bir "çıracılık eğitimi" projesi değil, işçi emekçi çocuklarını sömürü çarklarında öğütme projesi!**

Ülke genelinde yoksulluk giderek artarken daha fazla sayıda çocuk-geç tarımda, inşaatta, sanayide çalışmak zorunda kalıyor. Çocuk-geç işçiler yetişkinlerden çok daha güvencesiz koşullarda çalıştırılıyor ve çocuk-geç işçiler iş cinayetlerinde katlediliyor. Çocuk-geç işçiler daha fazla sömürü ve şiddetle de karşılaşılıyor.

**Devlet eliyle patronlara ucuz işgücü sağlamak için uygulamaya konulan Mesleki Eğitim Merkezleri de (MESEM) çocuk işçilerin iş cinayetlerinde katledilmeleriyle gündeme gelmeye devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı patronlara daha hızlı ve daha fazla ucuz işgücü sağlama telaşında. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 22 Temmuz tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı göndererek 9. sınıfta sınıf tekrarına kalan öğrencilerin MESEM'lere yönlendirilmesini istedi.**

8 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı "Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 9'uncu sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrencilere, yıl kaybetmeden MESEM'lere geçme olanağı tanıdı.

Patronların ucuz işgücü talebini devlet yeterince karşılayamamış olmalı ki, MEB harekete geçerek daha fazla çocuk işçi sağlamak için il ve ilçe müdürlüklerine yazı göndererek öğrencilerin MESEM'lere yönlendirilmesi talimatı verdi. 22 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bir yazı gönderildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gönderdiği yazıda, yönetmelikteki "Diğer okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden 9'uncu sınıfta başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalanlar istemeleri halinde mesleki eğitim merkezi haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerden en az ikisini sınıf tekrarına kaldıkları okulda başarmış olmak ve Temmuz ayının son iş gününe kadar bir işletmeyle sözleşme imzalamak ve işletmede mesleki eğitime devam etmek kaydıyla yıl kaybı yaşamadan mesleki

eğitim merkezlerinin 10'uncu sınıfına ilgili derslerden sorumlu olarak nakil ve geçiş yapabilir." denilerek 2023'teki MESEM'lere geçiş hakkı tanıyan maddeye dayanılarak, bu maddeye uygun öğrencilerin tespitinin yapılmasını istendi.

Sınıfta kalan öğrencilerin MESEM'e geçebilmesi için, belirlenen dört dersten (Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik ve Tarih) en az ikisini sınıf tekrarını kaldıkları okulda başarıyla vermiş olması gerekiyor.

Yazıda velilere bilgi verilerek Temmuz ayının son iş gününe kadar MESEM'lere nakil olmaları halinde bu öğrencilerin 10. sınıftan devam edebileceklerine dair bilgilendirme çalışmasının yapılması istendi.

**Eğitimin ticarileştirildiği, MEB'in herkese nitelikli, bilimsel, parasız bir eğitim öğretim sağlamak gibi bir amacının olmadığı herkesin bildiği bir durum. Okulları ticarethane, öğrencileri müşteri olarak gören eğitim politikaları elbette fabrika sahibi patronları da memnun etmeli. Bir yandan açıklık sınırında ücretlerle işçi-emekçi çocukları için eğitim giderek imkansız hale getirilirken, bir yandan da çocukların "çıracılık eğitimi" adı altında MESEM projesiyle, 1 gün okula gidip 4 gün patronlara çalışma sistemiyle, devlet eliyle patronlara ucuz işgücü sağlanıyor. 4 gün ağır şartlarda işte çalıştırılan çocuklar eğitimden de kopuyor.**

Üstelik çocuk işçiler işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alınmaksızın, en ağır şartlarda, bilgi ve deneyimlerinin olmadığı işlerde öldüresiye çalıştırılıyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin açıkladığı raporlara göre sadece bu yıl MESEM projesi kapsamında çalışmak zorunda kalan 9 çocuk-geç iş cinayetinde katledildi.

**MESEM bir "çıracılık eğitimi" projesi değil, işçi emekçi çocuklarını sömürü çarklarında öğütme projesi!**

Devlet eliyle patronlara ucuz işgücü sağlayan MESEM'lere karşı işçi ve emekçilerin insanca çalışacak güvenceli bir iş ve insanca yaşayacak bir ücret mücadelesi verirken çocuklarıyla da birlikte gelecekleri için zorlu bir mücadele vermeleri gerekiyor.

# Kıyamet Saati Çalarken

**K. Taylan Kızıldağ**

İnsanlık tarihinin gördüğü en korkunç, en yıkıcı silahları olan kitle imha silahları tarihte iki defa kullanıldı. **6 Ağustos 1945'te savaşı kaybetmiş ve teslim olmak üzere olan Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atıldı ve yine 9 Ağustos 1945'te Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası atılacaktı. Bu yıkıcı saldırılar sonucunda on binlerce insan saniyeler içinde hayatını kaybetti, yüz binlercesi ise daha sonrasında radyoaktif serpinti sonucu yaşamını yitirecekti. Kocaman kentler saniyeler içinde binlerce derecelik enerji ile enkaza dönüştü, doğal yaşam, canlı türleri yok oldu. O günlerden bugüne, o coğrafyada doğan çocuklar hala sakat doğabiliyor, birçok insan kanser vb. hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Toprağın bile zehirlendiği bu yerlerde, yıkımın etkilerini atlatmak hiçbir zaman başarısız oldu ve yıkımın yarattığı travmanın psikolojik etkileri varlığını hala sürdürüyor.**

Kelimenin gerçek anlamında bir soykırım ve imha saldırısı olan bu bombalar, askeri olarak emperyalist ABD'nin en başta Sovyetler olmak üzere tüm dünya proletaryasına ve insanlığa verdiği büyük bir "mesajdı". 1945'e geldiğinde, Sovyet halklarının ve Avrupa işçi sınıfının en büyük fedakarlıkları göstererek yendiği faşist Almanya teslim olmuş, sırada Japon emperyalizmi kalmıştı. Japonya 1942'den bu yana emperyalist ABD ile Pasifik'te neredeyse en küçük ada parçası için dahi kıyasıya bir savaş veriyordu. Bu yağma savaşının bir tarafı olan Japonya yağmacı, işgalci bir güç olarak Asya ve Pasifik pazarını kontrol etmeye çalışırken, o pazarları ele geçirmek isteyen ABD savaşın patlamasını fırsat bilerek işgalci ve yağmacı bir şekilde pazarları ele geçirmeye çalışacaktı.



**2. Emperyalist Paylaşım Savaşı'nda Sovyetler Birliği dışında bu savaşın parçası olan bütün devletler, askeri işgal, ekonomik güç ve pazarları ele geçirmek için bu savaşa dahil oldu. Nazi Almanya'sından İngiltere'ye, ABD'den Fransa'ya, Japonya'dan İtalya'ya kadar tüm bu emperyalist devletler bu savaşın sonucunda sosyalizmin yok edileceği umudu içindeydi. Ancak bu umutları suya düşen ABD ve İngiliz emperyalizmi Sovyetlerin ilerleyişini durdurmak, askeri olarak "caydırıcı" olabilmek için savaşın ortalarında itibaren atom bombasını yapmaya çalışıyordu. Nazi Almanya'sının da benzer bir proje üzerinde çalıştığını bilen emperyalistler ellerini çabuk tutarak 1945 başlarında atom bombasını tamamlamıştı. Ancak Sovyet istihbaratının etkili çalışmaları sonucunda Sovyetler bu silahlardan haberdar bir şekilde kendi çalışmalarını, en iyi bilim insanlarını toplayarak başlatmıştı. **Potsdam Konferansı'nda savaş sonrası Avrupa ve Pasifik'in durumunu tartışmak için bir araya gelen ABD, İngiltere, Sovyetler görüşmesinde böbürlenen Truman çok gizli yeni bir silah yapıldığını söylediğinde Stalin'in tepki vermemesi üzerine durumu anlamadığını düşünür.****

**Ancak Sovyet istihbaratı başarılı çalışmaları ile tüm ayrıntılarıyla atom bombasının tüm süreçlerine hakimdir ve Stalin bunları bilmektedir.**

Stalin ve Sovyet hükümeti emperyalizmin Japonya ile işi biter bitmez asıl hedeflerinin Sovyetler olacağını biliyorlardı. Sosyalizmi koruyabilmek ve emperyalist devletlerin olası askeri saldırılarını engelleyebilmek için kendi atom bombalarını, nükleer silahlarını ürettiler. Güçler dengesi sadece emperyalistlerin elinde olsaydı, ilk fırsatta Sovyetleri dize getirmek için ellerinden geleni yapacaklardı. Hatta Sovyetler kendi bombasını üretmeden, ABD'nin kritik önemdeki Moskova, Leningrad gibi kentlere atom bombası atmanın simülasyonlarını dahi yaptığı zamanla ortaya çıkacaktı.

Bugün 3. Dünya Savaşı dünyanın her yerine yayılırken, emperyalist dünya çöken hegemonyasını ve gelececek devrimleri engellemek için büyük bir yıkım savaşını kışkırtıyor ve adım adım buna hazırlanıyor. Rusya'nın kuşatılması, Çin'in Tavyan'da kışkırtılması, Ortadoğu'da giderek daha geniş bir bölgeye yayılan savaş. Ayaklanmalar çağının başladığını 21.yüzyıla girerken tespit eden NATO askeri kapasitesini muazzam derecede güçlendiriyor. Rusya ile karşılıklı imzalanmış konvansiyonel silah anlaşmasından tek taraflı olarak çekiliyor.

Nükleer bir savaşın ihtimalini tartışmak bugün düne göre daha yakın; insanlığın ve dünyanın yıkımıyla sonuçlanacak böylesi bir savaşın kazananı ise olmayacak! Proletarya ve ilerici insanlık böylesi bir savaşın önüne geçmek için emperyalizmi ve kapitalizmi yıkmadığı ve konvansiyonel silahlara ihtiyacın kalmayacağı sosyalizme ulaşmadığı sürece, bu tehlikeyi her zaman hissedeceğiz.



06.08.2024

# Britanya: Aşırı Sağcıların Artan Şiddetine Karşı Taban Hareketleri Gelişiyor

Çeviri Kolektifi

Britanya genelinde ırkçılık ve faşizm karşıtı gruplar, aşırı sağcı şiddetin artmasına tepki olarak bir dizi karşı gösteri düzenliyor.

Görsel: Londra'da ırkçılık ve faşizm karşıtı miting, Temmuz 2024. Kaynak: Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk/X

İngiltere'deki anti-faşist gruplar aşırı sağa karşı bu hafta sonu eylemlere hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta boyunca aşırı sağcı gruplar, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport'ta üç çocuğun trajik bir şekilde bıçaklanarak öldürülmesinin ardından kamuoyundaki konuya ilişkin söylemleri istismar ederek İngiltere genelinde bir dizi şiddet eylemini kışkırttı.

Yas tutan kasabaların ruh halini istismar eden aşırı sağcı gruplar, olayın içeriğini çarpıtarak bu durumu nefret güdümlü, ırkçı ve İslamofobik söylemlerine alet ettiler. Öldürülen çocuklar için tutulan nöbetlerin ardından yüzlerce kişi Southport'a ve kuzeydeki diğer kasabalara gitti, ancak bu durum şiddetli çatışmalara yol açtı. Saldırganlar, içinde insanların bulunduğu camileri kuşattı ve camilere saldırdı, polis araçlarını ateşe verdi ve yerel dükkanları tahrip etti.

Southport'taki aşırı sağcılar yarattığı yıkımın ardından, diğer bölgelerde de topluluk üyelerine yönelik saldırılara ilişkin haberler dolaşmaya başladı. Göçmenlerin yaşadıkları bölgelerdeki ibadet yerleri hedef alınırken, ırkçılık karşıtı İngiliz halkı ise olası saldırılara karşı göçmen mahallelerinde nöbetler tutuyor. Aşırı sağcı çeteler birçok binaya saldırırken, göçmenlere ücretsiz hizmet sunan Citizens of Advice (Yurttaşlara Tavsiyeler) kurumunun ofisini de ateşe verdi.

Southport'taki olaya karşı gelişen öfke sinsice ve ırkçı grupların yönlendirmesiyle tüm göçmenlere yöneltilmiş, bu da Patriotic Alternative (Yurtsever Alternatif) gibi faşist



örgütler ve Tommy Robinson adıyla da bilinen İngiltere Savunma Ligi'nin kurucusu Stephen Yaxley-Lennon gibi ırkçı figürler tarafından propagandası edilen İslamofobi ile uyumludur. Aşırı sağ karşıtı Hope Not Hate (Nefret Değil Umut) grubu olayların ardından yaptığı açıklamada, "Southport'ta sergilenen öfke patlaması, çocukların vahşice öldürülmesinden duyulan katıksız ve anlaşılabilir dehşetin, kökleşmiş toplumsal İslamofobi ve gerilimleri alevlendirmek isteyen belirli çevreler tarafından yayılan kasıtlı ve yanlış bilgilerin sonucudur." dedi. Olaylara tepki olarak, topluluk üyeleri ertesi gün enkazı temizlemek ve saldırılardan etkilenen insanlara destek olmak için bir araya geldi.

Reform UK'den (Britanya'da Reform) Nigel Farage gibi isimler Southport'taki olayların sonuçlarından çıkar sağlarken, aralarında rapçi Lowkey'in de bulunduğu aktivistler, saldırıların münferit olaylar olmadığını, "Belirli kurumlardaki büyük güçlerin onlarca yıllık doğrudan faaliyetlerinin meyvesi" olduğunu savunuyor. Önümüzdeki günlerde Manchester, Lancaster ve Leeds gibi en az iki düzine şehirde daha ırkçı mitingler plan-

lanırken, yerel topluluklar dayanışma ve birlikte yaşamayı teşvik eden karşı etkinlikler örgütleyerek bu saldırıların karşısında durma sözü verdi.

Ardı ardına başa gelen Birleşik Krallık hükümetleri Müslüman toplulukları sürekli olarak şeytanlaştırmış ve işçi sınıfı ile göçmenleri karşı karşıya getirmiş, kemer sıkma önlemleri ve ücret sınırlamaları ise herkes için sosyal güvenlik ortamını aşındırmıştır.

"Bu tür saldırıların tekil olmadığı ve devlet güçlerince örgütlenerek gerçekleştirildiğini sadece Britanya'da değil, yaşadığımız topraklarda da tanık olduk. Emperyalist-kapitalist dünya çökerken sermaye egemenlikleri dünya genelinde savaşları ve halklar arası düşmanlıkları kışkırtıyor ve bizzat ilk elden örgütlüyor. Her ulusun sermayesi kendi işçi sınıfının gözlerini bağlamak, bilincini köreltmek ve halklar arasına nefret tohumları ekmek için göçmenleri hedef tahtasına koyuyor. 1 ay önce Kayseri'de başlayıp birçok kente yayılan ve 3 gün boyunca devam eden yağma ve saldırılar, yine bugün Britanya'da gelişen ırkçılık ve saldırı dalgası hepimize bir şeyi gösteriyor. İşçi sınıfının her ülkede, ama aynı zamanda uluslararası çapta mücadelesinin güçlenmesi, halklar arasına ekilmek istenen düşmanlıklara karşı sınıf temelli mücadelenin uluslararası çapta inşa edilmesi kaçınılmazdır! Bununla birlikte gerçek düşmanın emperyalizm ve içerdeki kapitalist devletler olduğunun bilince çıkarılması, sermaye egemenliğine karşı göçmen emekçilerle birlikte mücadele pratikleri sergilemek hiç olmadığı kadar ertelenemez bir görev olarak karşımızda durmaktadır."

[www.newsclick.in](http://www.newsclick.in) sitesinden haber yorum olarak çevrilmiştir.

