

# NASIL, BÜYÜYOR MUYUZ TÜRKİYE?

Başlıktaki ironi için okurlarımızdan özür dileriz ama TÜİK, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(GSYH) verilerini açıkladı ve buna göre Türkiye ekonomisi, 2020 yılının bu üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6.7 büyüdü!

“Biz bir şey hissetmedik” mi diyorsunuz? Ne yani şimdi TÜİK yalan mı söylüyor? Bu hesaba göre eskiden evinize

giren gelirin epeyce bir artmış olması gerekir. Doğru; her büyüme size doğrudan yansiyacak değil ya! Siz büyümediyseniz bile birileri büyümüş demek ki!

“Artık bu yalanlara karnımız tok” mu diyorsunuz. Aman dikkat! Zira RTE, Türkiye’de basın-sosyal medya özgürlüğünün fazla olduğundan dem vurdu yine! Bir gece kapınız ansızın polis koçbaşlarıyla kırılabilir! “Büyüyoruz” diyeceksiniz,

“Şahlanıyoruz” diyeceksiniz! “Kışkırtıcı”, “ortalığı karıştırmaya çalışan” komünistler, devrimciler size “Yahu büyüyoruz da niye sizin sofranızdaki ekmek azalıyor?” diye sorduklarında ise “Biz nereden bilelim; TÜİK’in yalancısıyız” diyeceksiniz! “Büyüklere Masallar” a inanmayanlar ise işçi sınıfı ve emekçi halkların gerçek tarihini yazmak için ayağa kalkacaklar; başka yolu yok!!

# MÜCADELE BİRLİĞİ

03 Aralık 2020 - s196 GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

FABRİKALAR TARLALAR SİYASİ İKTİDAR HER ŞEY EMEĞİN OLACAK

## SALGIN VE EKONOMİK YIKIMA KARŞI HAREKETE GEÇ!

Salgın artık her tür kontrolden çıkmış durumda Türkiye’de. Daha önce kontrol altında mıydı ki, diye sorulabilir kuşkusuz. Değildi elbette. Sadece “algı yönetimi” ile durumu idare eden bir yönetim, her tür örgütlenme yeteneğinden yoksunluk, emekçileri salgın cehennemine tümünden savunmasız savurup atma... Bugüne kadar hükümetin tüm marifeti budur.

Türk Tabipler Birliği iki hafta önce aile hekimlerinden derlenen rakamlarla vaka sayısının 50 bine dayandığını ortaya koymuştu. Durum son iki haftada çok daha kötüleşti. Şu an 60 bini aştığı söyleniyor günlük vaka sayısının. Ağır hasta sayısında da muazzam bir artış



var. Tüm gizleme çabalarına karşın, ölü sayısı da ürkütücü bir düzeye erişmiş durumda.

Hükümetin aldığı “önlemler” ise evlere şenlik. Yarım yamalak önlem bile değil. Akşam ve hafta sonu “sokağa çıkma kısıtlaması”nın (ki bunda bile çalışanlar muaf tutuluyor!) başı başına işçileri salgına kurban etmek olduğunu, artık burjuva köşe yazarları bile dile getirmek zorunda kalıyor. Covid-19’un bir

“emekçi hastalığı” olduğunu artık onlar bile dile getirir oldu. Virüs sanayi merkezlerinde, büyük fabrikalarda, emekçi semtlerde kırıp geçiriyor.

Zaten amaç da tam bu. Salgın emekçileri kırıp geçirmeli. “Sürü bağışıklığı”, zengin burjuvalar için değil ama, emekçi kesimler için kesinlikle sağlanmalı. Böylece genç, bağışıklığı güçlü, en acımasız şartlarda çalışabilecek işçi nesil olmalı.

2

## Taylan Kulaçoğlu Tahliye Oldu



“İsimsizler Hareketi” adlı sosyal medya grubundaki paylaşımlar gerekçe gösterilerek 17 Mayıs günü gözaltına alınıp ardından tutuklanan Taylan Kulaçoğlu, Balıkesir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3. duruşması ile tahliye edildi.

Tutuklu olduğu cezaevinden SEG-BİS’le duruşmaya katılan Taylan Kulaçoğlu’nun bu duruşması da, tutuklanma gerekçeleri kadar “eğlenceli” geçti.

“Sevda Noyan’ı hedef gösterdiği”

gerekçesi ile ifadesi alınmaya çağrılmıştı, ancak örgüt propagandasından örgüt üyeliğine kadar varan ve hiç bir delil olmayan suçlamalarla tutuklandı... Önce gözaltına alındı, bırakıldı, sonra ipliğini pazara çıkardığı trollerin kampanyalarıyla yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Daha önceki gözaltı ve tutuklanmalarında olduğu gibi, “suç aleti” olan telefon ve bilgisayarından hiçbir delil çıkmadı. Sadece atılan tweetler. Ve eve misafirlige gelen yeğenin bilgisayar ve playstationdaki PUBG resimleri... Taylan zindanlardaki her tür baskıya ve hak ihlallerine rağmen mektuplarında, ilk günden bu yana söylediği aynı şeyi söylemeye devam ediyordu: “Yanımdaysanız özgürüm, Başımız dik!”

Bu duruşmada dosyaya bir de, son dönemlerde delil bulunamayan her dosyada görmeye alıştığımız, “gizli tanık” ifadesi eklenmişti. “Gizli” tanık, 12 sene önce hayatını kaybeden DHKP/C önderi Dursun Karataş’tan gelen talimatlarla “sosyal medya aktivizmi” yaptıklarını, hatta emri kendisinin iletildiğini söylüyor. Karataş’ın öldüğü 2008 öncesinde “sosyal medya”nın bu kadar gelişmiş ve yaygın olmadığını, Kulaçoğlu’nun yurtdışında yaşıyor olduğunu, “gizli” tanığın kendisinin 15-16 yaşından büyük olmadığını görmezden gelirsek fena bir kurgu değil...

Sonuç olarak mahkeme heyeti Taylan Kulaçoğlu’nu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vererek, duruşmayı 24 Mart 2021 tarihine erteledi.

Hoşgeldin Taylan.

EDİTÖR

## BİR GARİP SATIŞ TARTIŞMASI

Son günlerde burjuva muhalefet ile dinci faşist iktidar arasında CHP’li bir milletvekilinin “ordu satıldı” sözü üzerine kızılca kıyamet koparıldı. Tartışma halen sürüyor ve nerede ne zaman sona ereceği de belli değil.

Her zamanki gibi, faşist Bahçeli, ilkokul çocuklarını bile güldüren o bilinen üslubuyla söze girdi ve hesap sorma çağrısı yaptı:

“Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna satılmış demesi, bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, ke-pazeliktir; Türkiye husumetinin kök salmasıdır. Kahraman Türk ordumuzun satılmış görünen yeri neresidir”

“Kahraman Türk ordumuzun satılmış görünen yeri neresidir” gibi bir soruya nasıl yanıt verilebilir bilemiyoruz. Onu bilse bilse, sorunun sahibi bilir.

Geçerken, burjuva gerici-faşist partiler arasındaki ilişkinin karakteri hakkında fikir verir diye, okurun dikkatini bir noktaya çekmek istiyoruz. Bahçeli, CHP’ye “ordu satıldı” sözü üzerine ağzına geleni söylediği aynı konuşmasında, Karabağ sorununda Fransa’ya karşı ortak bildiri çıkardığı CHP ve diğer gerici-faşist partilerden övgüyle söz ediyor. Gerici faşist partiler arasındaki ilişkiler böyledir. Sahne önündeki it dalaşına kimse aldanmamalı.

CHP’li milletvekili, “Ordu satıldı” sözünü, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde kurulu, kısaca Tank-Palet fabrikası olarak bilinen, tam ve gerçek adı “MSB Birinci Ana Bakım Merkezi Müdürlüğü Fabrikası” olan fabrikanın Kartlılara, 25 yıllığına işletme hakkının devredilmesi üzerine söylemiş.

2



EDİTÖR

## BİR GARİP SATIŞ TARTIŞMASI

**Baş taarfi 1. sayfada**

Şüphesiz, söz konusu fabrikanın Katar Emirliği'ne, "işletme hakkı" biçiminde de olsa çeyrek asır boyunca devredilmesi, Türkiye'nin savunma sanayisi bakımından önemli bir duruma işaret eder. Fabrika, sanıldığı gibi sadece tank ve paletle ilgilenmiyor; tank ve paletin yanı sıra Alman tanklarının modernizasyonu, obüs, zırhlı araç vb. önemli alanlarda da faaliyet gösteriyor. Bir milyon 804 bin metrekaarelik alana kurulu fabrikanın dünyada ilk beş arasında olduğu iddia ediliyor. Doğru olabilir.

Doğru olsa bile, bir fabrikanın satışı ya da işletme hakkının devri, Türk ordusunun özellikle 1950'li yıllardan itibaren, NATO'ya girmesiyle birlikte gerçekleşen emperyalizme bağımlılığı, bugüne kadar emperyalizme yaptığı hizmetler, emre amade durumu karşısında devde kulak bile değil.

Ordu, kelimenin gerçek anlamında satılmaz. Kimse de satın almaz. Ama ordu, birilerinin askeri hizmetine sokulabilir ve bunun karşılığında belli maddi çıkarlar elde edilebilir. Mülkiyet hakkı yine aynı kalır ama kullanım hakkı, bağımlılık ilişkileri sayesinde başkalarının eline geçebilir ve Türkiye dahil, bağımlı ülkelerin ordularının durumu tam da budur.

Ordu "satılmış" filan değil. Çünkü ordu zaten NATO ordusudur. NATO'nun hizmetindedir ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş, istisnasız tüm iktidarları bunu her zaman kabul etmişler; her zaman açıkça itiraf etmişler. Emperyalistlerin orduya, ordunun başındaki generallere bakışı bu yöndedir; "our boys" turlar yani "bizim çocuklar" ya da "bizim oğlanlar" anlamındadır.

Emperyalistlerle bu ilişkiye mutlaka bir başlangıç tarihi vermek gerekirse, bunu 1950'lerin başı, Türkiye'nin NATO'ya kabulünden hemen önce olarak saptayabiliriz. Türkiye, NATO'ya kabul edilmek için uyduruk bir "komünizm" tehlikesi ve bu tehlikeyi kanıtlamak için "1951 tevkiyatı" nı yani tutuklama furyasını düzenlemekle kalmadı, Sovyetler Birliği'nin kendisini tehdit ettiği, toprak talebinde bulunduğu, Boğazları istediği hikayelerini de uydurdu.

Tüm bunlar başında ABD ve İngiltere'nin olduğu emperyalistleri Türkiye'yi NATO'ya almak için iknaya yetmeyince, emperyalistler hesabına savaşmak üzere, ta Korelere kadar bir tugay asker göndererek rüşünü ve bağımlılığını göstermeye çalıştı. Savaş, sosyalist Kore'ye karşıydı yani Türk ordusu, emperyalistler hesabına komünizme karşı savaşmak için binlerce kilometre ötelere gitmişti. Savaşın maliyeti de önemliydi. "Kore Savaşı" sırasında, zamanın ABD Dışişleri Bakanı Dulles, Türk askerinin kendilerine maliyetinin "23 sent" olduğunu

söylemişti. Kim niye satın alsın!

O günden bu güne bu ilişki, derinleşerek, bağımlılık, silah, teknoloji, eğitim, teknik vb. alanlara da yayılarak sürdü. Türkiye (Türk ordusu), komünizme karşı, emperyalist-kapitalist sistemin Güney-Doğu kanadıyla birlikte Avrupa'yı da koruyan bir güç oldu. En azından kendini hep böyle tanımladı.

Bu ilişkinin güncel yansımalarına, somut biçimine bakalım. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türk ordusunun NATO için yaptıklarını şöyle özetlemiştir:

*"Afganistan, Kosova ve Irak'ta da NATO'ya katkıda bulunuyor. NATO da Türkiye'ye katkıda bulunuyor"*

Kesinlikle doğrudur ve bu ne kadar doğruysa bir o kadar da eksiktir. Son dönemde, Suriye ve Rojava toprakları dahil, Irak'tan, G.Kürdistan'dan Libya'ya kadar Türk ordusu işgal ettiği tüm toprakları NATO ve emperyalist devletlerin, tümünün olmasa bile, bir kısmının çıkarları için işgal etmiştir. Ayak bastığı her yere kendi bayrağının yanı sıra NATO bayrağını da götürüyor. Örneğin Karabağ'ı, Azerbaycan'ı böyle düşünmek zorundayız.

Elbette, bal tutan parmağını yalar. Bu çerçevede kalmak koşuluyla, Türkiye'nin kendi çıkarları da var bu işgal hareketlerinde. Ama konumuz bu değil.

Konumuz, ordunun satılıp satılmadığıdır. Bir fabrikanın satılmasıyla ordu satılmış olmaz ya da ortaya koyduğumuz somut olguların yanında bir fabrikanın satılmasının ne önemi olabilir! Gelmiş geçmiş tüm komuta kademesi NATO ve ABD tedrisatından geçmiş, NATO ve ABD'ye bağımlılıkları test edilmiş, "our boys" düzeyine gelmiş kadrolardır. NATO ve ABD'nin onayını alamamış birinin komuta kademesine dahil olamayacak kadar NATO ve ABD'ye bağlı bir orduyu kim niye satın alsın ya da satsın?

Unutmayalım, ne demişti Soros denen şu asalak adam?

*"Türkiye'nin Arjantin'den tek farkı stratejik pozisyonudur. Bu stratejik pozisyonuna bağlı olarak, Türkiye'nin en iyi ihracat ürünü de ordudur."*

Ama bu, herhangi bir "ürün"den çok farklı, özgül bir üründür. Öyle sanıldığı gibi herhangi bir ihraç ürünü gibi alınıp satılmaz.

Sadece kullanılabilir ve kendini yeniden ve yeniden üretebilen bir özelliğe sahip. CHP, işte bu ürünün NATO ve emperyalistler adına savaşması gerektiği her seferinde canı gönülden onay vermiş, desteklemiş, alkışlamış bir partidir.

Rojava, Suriye, özel olarak Afrin başlı başına ibretlik örneklerdir. Şimdi tutmuş tank-palet fabrikası için ağlaşıyorlar! Hadi ordan timsahlar. Gözyaşlarınıza kim kanar?

## SALGIN VE EKONOMİK YIKIMA KARŞI HAREKETE GEÇ!

**Baş taarfi 1. sayfada**

Zira işçileri bekleyen tam bir "emek cehennemi"dir. Örneklerini görmeye başladığımız (örneğin Dardanel, Kayseri'deki kimi işletmeler) "çağdaş çalışma kampları"dır. RTE "çarklar dönmek zorunda" diye, "tedarik zinciri kopmamalı" diye boşuna dövünüp durmuyor! Sermaye sınıfının isteği tam olarak budur.

Sermaye sınıfının isteği bu olduğu içindir ki, sermayenin hükümeti makyaj niyetine adımlar atmanın ötesine ısrarla geçmiyor. "Tam kapanma" çağrılarını kulaklarını tıkıyor. Göstermelik adımlar ise, bırakın işçileri, geniş esnaf kesim için bile en ufak bir kolaylık içermiyor. Salgın yalnızca sağlık açısından değil, ekonomik açıdan da toplumun geniş kesimlerini kırıp geçiriyor.

Sağlık emekçileri, başta TTB ve sendikalar olmak üzere bilimsel açıdan atılması gerekli adımları sıralıyorlar. Lakin bu adımlardan hemen hiçbiri, bu zamana kadar uygulanmadı ve uygulanmayacak da. Dönüp dolaşıp topu halka atan, gerçeklikle hiçbir bağı kalmamış konuşmalardan başka bir şey çıkmadı bugüne kadar, çıkmayacak da. Dinci faşist iktidar, bu açıdan türdeşleri içinde "en açık sözlüsü", kendi sınıfına en açıktan bağlılık sergileyen bir yapıya sahip.

Salgın karşısında gerekli önlemleri almak yine bize düşüyor. Ama burada bahsettiğimiz önlemler, hiç de hükümetin gevelediği türden "önlemler" değil. Açık eylemlerden bahsediyoruz. "Üretimden gelen gücün" kullanılmasından, grevden, gösteriden, işgalden bahsediyoruz. Hastalık ve açlığın, salgın ve ekonomik yıkımın karşısına pratik eylemin gücüyle çıkılmasından bahsediyoruz.

Milyonlar ve milyonlar olarak harekete geçmezsek, şimdi virüsün ve salgının derinleştirdiği ekonomik yıkımın biçici etkisiyle mahvolup gideceğiz. Ya da virüsle birlikte bu sömürü düzenini başımızdan defetmek için harekete geçeceğiz.

## Açlık Grevleri Sürüyor



Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılması için PKK ve PAJK'lı tutsakların başlattığı süresiz dönüşümlü açlık grevi sürüyor. 6. günündeki eylemi bugün 2. grup devraldı.

Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi'nde Ela Kamış ile Hivda Çelebi, eylemi Sibel Kaya ile Şehriban Akdere'ye devretti.

Eylemi devralan kadınlar, "Grev zamanı daha moralli oluyoruz. Gereken tüm mercilere grevimizin amacına ilişkin dilekçelerimizi yazdık. Önderlik üzerindeki tecrit kalkana kadar açlık grevine devam edeceğiz. Halkımızla ortak bir bağımız var. Halkımızın inancı bizi de daha inançlı ve moralli kılacak" dediler.

Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden Celalettin Gürgen, Garip Nazlıer, Onur Kangal, Hamdusena Ada ve Şahin Karahan, ikinci grup olarak eyleme başladıklarını duyurdular.

Tutsaklar 5 gün sonra eylemi 3'üncü gruba devredecek.



## "Zorunlu Olmayan Kamu Hizmetleri Tatil Edilsin"

BES İzmir Şubesi, salgın tehdidinin büyümesi ve buna karşı alınması gereken önlemlere ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Eski Sümerbank önünde yapılan eylemde kamu emekçileri adına açıklamayı BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven okudu. Covid-19 salgınının ve derinleşen ekonomik krizin emekçileri, işsizlik ve yoksulluğun kısılacında virüsle-açlık arasında tercih yapmaya mahkum ettiğini söyleyen Güven, "Çarklar işçi ve emekçilerin canıyla dönerken, sermayenin çıkarları halk sağlığını önüne geçiyor" diye konuştu.

Sağlık örgütlerinin, kamu binaları ve fabrikaların salgının merkezi haline geldiğini açıklamalarına rağmen üretimin aralıksız devam ettirildiğini belirten Güven, "Son olarak 30 Kasım tarihinde açıklanan tedbir kararlarıyla 'eve misafir kabul etmememiz, sigara içmemiz, camları açıp havalandırmamız gerektiğini, AVM'lerin emrimizde olduğunu, kamuda mesai saatlerinin 10.00-16.00 arası olacağını, hafta sonu tam, hafta içi akşam 21.00'dan sonra sokağa çıkma yasağının uygulanacağını' öğrendik. Günlük vaka sayısı 30 bini aşmışken, hizmet ve üretim durdurulmadan, bu tedbirlerle salgının durdurulması akla ve bilime uygun değildir" dedi.

"İktidar, halka mesafeni koru, maskeni tak, hijyene dikkat et diyerek



sorumluluğu üzerinden atmak ve tedbirlerin bireysel olarak alınmasını istemektedir" diyen Güven, salgınla mücadelenin iktidarın, her türlü ekonomik ve sosyal korumayı halka sağlamasıyla mümkün olacağını belirtti.

Emekçilerin talepleri de şöyle:

\*Zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında bütün iş kollarında üretime son verilmelidir

\*Kamuda yapılan işlemlerde bütün yasal süreler durdurulmalıdır

\*21 gün tam kapanma ve izolasyon sağlanarak, emekçiler sosyal ve ekonomik olarak desteklenmelidir

\*Zorunlu olarak hizmete ve üretime devam eden işyerlerinde emekçilere düzenli ve yaygın test yapılmalıdır

\*Çalışırken Covid-19'a yakalanıyoruz. Covid-19 İş Kazası sayılarak işlem yapılmalıdır

\*Eğitime ara verildiği süre boyunca 10 yaş altı çocuğu olan ebeveynlere ücretli izin verilmelidir

\*Adliye, Maliye, SGK başta olmak üzere kamuya personel alımı yapılmalıdır.

## "Gerçekleri Söylemekten Vazgeçmeyeceğiz"

BES Ankara Şubeleri, Kızılay'ın Ensar Vakfı'na para transferini protesto eden üyeleri hakkında açılan davaya ilişkin bir açıklama yaptı.

BES Ankara 1 Nolu şubede düzenlenen toplantısında konuşan 2 Nolu Şube Başkanı İhsan Gülhan, AKP'nin 18 yıllık iktidarı boyunca insan hakları, demokrasi ve yüksek yargı kararlarını hiçe saydığını belirterek, "Mafya babalarına af çıkarıp sendikal faaliyetleri kriminalize etmektedir. Anayasanın tanıdığı olduğu gösteri ve yürüyüşler hakkını keyfi biçimde engellenmektedir" dedi.

Baskı ve yasaklara rağmen gerçekleri söylemekten vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Gülhan, "Halkımızın yarattığı değerleri korumaktan, ödediğimiz her kuruş verginin hesabını sormaktan, kamu kaynaklarının halk yararına kullanıldığı bir düzeni savunmaktan bir an bile vazgeçmeyecek, haramilerin korkulu rüyası olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gülhan, Kızılay'ın Ensar Vakfı'na para aktarmasına ilişkin 3 Şubat 2020'den beri iktidara sordukları ancak yanıt alamadıkları soruları hatırlattı:

\*Geçmişinde iş cinayeti bulunan Torunlar Holdingin sahibi olduğu Başkentgaz hakkında vergi kaçır-

maktan dolayı herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

\*Ensar Vakfına, Kızılay üzerinden bağışta bulunan Başkentgaz, Covid-19 salgını nedeniyle çalışamayan, işten atılan veya ücretsiz izne çıkarılan emekçilerin doğalgaz faturalarının ödenmesinde ne gibi bir yardımda bulunmuştur?

\*Kendisine yapılan 8 milyon dolar bağışın 7 milyon 925 milyon dolarını Ensar Vakfına aktaran Kızılay, Covid-19 salgını dolayısıyla çalışamayan, işten atılan veya ücretsiz izne çıkarıldığı için zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayan emekçilere destekte bulunmuş mudur?

\*1999 yılından beri toplanmakta olan deprem vergileri nerede kullanıldı? Afet riski gözetmeden çıkarılan imar affından kimler kazanç sağladı?



## "Proje Bitti" Denildi 20 İşçi İşten Çıkarıldı

DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası yazılı bir açıklama yaparak, yetkili sendika olduğu Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin üyesi olan işçileri "proje bitti" diyerek işten çıkardığını ya da ücretsiz izne çıkardığını duyurdu.

Sendikanın yaptığı açıklamada "İnsan hakları alanında çalıştığını iddia eden bir derneğin sendikaya ve sendika üyesi olanlara karşı sergilediği bu tutum kesinlikle kabul edilemez. Yaşanan hak gaspının karşısında üyelerimizin yanındayız" denildi.

Çoğunluğu sağlayarak 26 Haziran 2020 tarihi itibarı ile işyerinde yetki alan Sosyal-İş Sendikası açıklamasında, örgütlenme sürecinde derneğin asılsız gerekçelerle yetkiye itiraz ettiğini belirterek, "Yetki itiraz süreciyle birlikte, Mavi Kalem işvereni Ağustos ayından bugüne kadar 20'ye yakın, çoğu da üyemiz olan çalışanını pandemi sürecini ve işverenin yürütmüş olduğu projelerin bittiğini bahane ederek işten çıkarmış ya da ücretsiz izne göndermiştir" dedi.

Derneğin anayasal hak olan sendikada örgütlenme hakkını gasp ettiğini ve sendikaya üye olan emekçilere yalnızlaştırma, ötekileştirme uygulamalarına gittiğini ifade eden Sosyal-İş, "Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu iddia eden Mavi Kalem'in kar amacı güden ku-



ruşlar için yapılan ücretsiz izin düzenlemesini kullanması etik değildir. Pandemi gerekçe gösterilerek işten atılan ya da ücretsiz izne çıkarılan üyelerimizin çalıştığı projeler devam etmektedir. Üstelik ilgili üyelerimizin çalıştığı pozisyonların bir bölümü için yeni personel alımı da yapılmıştır.

Mavi Kalem yönetimi, sendikamızın görüşme talebine uzun süre yanıt vermemiş, sonrasında ise pandemi gerekçesiyle talebimizi reddetmiştir. Oysa talep ettiğimiz görüşmenin kendileriyle daha önce gerçekleştirdiğimiz gibi dijital bir platform üzerinden, sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılması mümkündür. İnsan hakları alanında çalıştığını iddia eden bir derneğin sendikaya ve sendika üyesi olanlara karşı sergilediği bu tutum kesinlikle kabul edilemez. Yaşanan hak gaspının karşısında üyelerimizin yanındayız. Üyelerimize gerekli sendikal ve hukuki desteği sağlamaktayız. Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim ve yürütme kurullarını hukuka, insan ve işçi haklarına saygılı davranmaya davet ediyoruz" dedi.

## Mahkeme Kararıyla Hapishanelere Baskın

Savcılık ve mahkeme kararlarıyla Kandıra 1 ve 2 Nolu F Tipi Hapishanesinde, HDP milletvekilleri Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel, Gültan Kışanak, Çağlar Demirel'in de aralarında bulunduğu siyasi tutsakların hücreleri basıldı.

2017 yılında başlatılan KCK cezaevi yapılanması adı altındaki soruşturmaya dayandırılan baskında, tutsakların kitap ve mahkeme dosyasına ilişkin el yazısı notlarına el konuldu.

Kocaeli 2.Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla HDP'li siyasetçilerin hücrelerinin yanı sıra Kandıra 1 ve 2 Nolu F Tipi hapishanelerindeki çok sayıda tutsağın hücresi gardiyanlar tarafından basıldı. Mahkeme kararı tebliğ edilmeden yapılan aramalara ilişkin bilgi tutsakların ısrarı sonucu verildi. Gardiyanlar, kitap notları ve mahkeme dosyasına ilişkin notların olduğu el yazılarına mahkeme kararıyla el koydu.

Pandemi bahanesiyle açık görüşlerin yapılmadığı hapishanelerde arama nedeniyle gardiyanların saatlerce hücrelerinde kalmasına avukatlar tepki göstererek soruşturmanın usulsüz olduğuna dikkat çekti.



## Savaşçıları Uğurluyoruz

Dersim Ovacık'ta ölümsüzleşen Halk Savaşçıları Erol Volkan İldem, Ali Kemal Yılmaz ve Gökçe Kurban'ın cenazeleri Malatya Adli Tıp Kurumu'ndan aileleri ve yoldaşları tarafından teslim alındı.

Erol Volkan İldem ve Ali Kemal Yılmaz'ın cenazeleri İstanbul; Gökçe Kurban'ın cenazesi Dersim Pertek'e doğru yola çıktı.

1-4 Ekim tarihleri arasında Dersim Ovacık kırsalında yaşanan bombardımanda ölümsüzleşen TKP/ML TİKKO gerillası Gökçe Kurban (Asmin) Pertek'e bağlı Kacarlar köyünde jandarma-polis ablukası altında toprağa verildi.



ALI KEMAL YILMAZ (ÖZGÜR) GÖKÇE KURBAN (ASMIN) EROL VOLKAN İLDEM (NUBAR)

2 Aralık günü Malatya Adli Tıp Kurumu'ndan saat 17.00'da teslim alınan Gökçe Kurban'ın cenazesi, zırhlı araçlar ve polis eskortuyla Pertek'e getirildi.

Aile dini vecibeleri gerçekleştirmek için cenazeyi Pertek Cemevi'ne götürmek istese de, polisler "yukarıdan emir var" diyerek izin vermedi. Ailenin, avukatın ve yoldaşlarının ısrarı üzerine polisler geri adım attı. Cenaze cemevinde kefenlendikten sonra Kacarlar köyüne götürüldü.

Köy meydanında yapılan törenin ardından Gökçe Kurban'ın cenazesi kadınların, ailesinin ve yoldaşlarının omuzlarında mezarlığa götürüldü.

Asmin, mezarlıkta yapılan törenin ardından toprağa verildi.

Erol Volkan İldem ve Ali Kemal Yılmaz'ın cenazeleri de yarın saat 13.00'de Sarıgazi Cemevi'nden son yolculuklarına uğurlanacak.

## Mahkeme Kararıyla Hapishanelere Baskın



### Baş tarafı 3. sayfada

Soruşturma dosyasında gizlilik kararı olduğu için bilgi alamadıklarını söyleyen avukatlar, "Siyasetçileri kapsayan bir dosya değil, ama onları da dahil etmişler. 2017 KCK cezaevi yapılanması dosyası olduğu söyleniyor. Dosyada gizlilik kararı var. Sadece siyasetçilerin değil Kandıra 1 ve 2 Nolu F Tipi hapishanesindeki bütün mahpusların odalarına girilmiş. Ayrıca 2017 yılında tutuklu olan daha sonra tahliye edilen 8 kişi de gözaltına alındı. Halen gözaltındalar" dediler.

"Son dönemde cezaevlerine özel

bir yönelim görüyoruz. Son 10 gün içerisinde gündeme gelen bazı soruşturmalar bu tür iddialara dayandırılıyor. Daha önce Urfa Cezaevi dosyası açılmıştı, geçtiğimiz hafta Bursa'da avukat arkadaşlarımız da benzer bir dosyaya dayandırılarak gözaltına alındı" diyen avukatlar, soruşturmanın, hapishanede bulunan siyasi tutsakları şüpheli kabul ettiğine dikkat çekti.

Avukatlar, "Cezaevindeki bütün odaların aranması hukuka aykırıdır. Bu kadar geniş yorumlanması, yoğun bir şüphe olmadığı halde cezaevlerindeki herkesi suçlu kabul eden anlayış söz konusu" diyor.

## Söylemenin En İyi Yolu Yapmaktır

Faşizmin azgınca saldırılarını yoğunlaştırdığı bir süreçten geçiyoruz. Evet, finans kapitalin en gerici, en şoven, en emperyalist unsurlarının açık terörist diktatörlüğü olan faşizm, yaşam alanlarımızın her alanına saldırarak nefes borularımızı tıkamaya çalışıyor.

Bugün meslek odalarına saldırılardan tutalım, kadınlara, işçi sınıfına, gençliğe kadar çok kapsamlı bir saldırı dalgası var. Hayır, bu saldırılar güçlü olduklarından değil, bilakis güçsüzlüklerinden dolayıdır. Bu süreçte devrimci gençliğe yönelik saldırılar daha da artmış durumda. Kaçırımlar, ajanlaştırma politikaları, gözaltılar, tutuklamaların haddi hesabı yok. Faşist devlet bu saldırılarla devrimci gençliği yıldırma, sindirmeye çalışıyor. Ama nafiye. Gençliğin sesini, soluğunu ne yapsalar da kesemeyecekler!

Bizler kapitalist sistemin pervasız saldırılarına karşı sesimizi daha da yükselteceğiz. Çalışmalarımıza daha yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Daha disiplinli, daha özverili ve fedakarlıkla örgütlülüğümüze güç katacağız.

Peki Bu Süreçte Çalışmalarımızı Daha İyi Örgütleyebilmek İçin Ne Yapmalıyız?

Ne yapmalı konusundaki tartışmalarımıza yayınlarımızda daha önce pek çok sefer yer verdik. Aslında bu yazıyı yazmamızdaki temel nokta bu mücadeleyi yürüten bizlerin ruh halinin nasıl olması gerektiği tartışmasına daha fazla yer vermektir. Öncelikle mücadeleyi en kararlı biçimde yürütme konusunda bizlere çok iş düşmektedir. Eğer bu mücadeleyi sonuna kadar kararlı bir şekilde yürütmek istiyorsak bazı alışkanlıklarımızın, davranışlarımızın

ve kültürümüzün değişmesi şart.

Çalışmalarımızı yaparken elbette ki sorunlarla, sıkıntılarla, eksiklik ve aksaklıklarla karşılaşacağız. Önemli olan eksiklerimizin ne olduğunu tespit etmek ve eksiklerimizi, yarım bıraktıklarımızı bir an önce tamamlayarak daha ileri yürümeyi hedeflemektir.

Bir çalışmada çalışmayı engelleyen birincil etkenlerden birini açarak başlamak istiyoruz. Bu birincil etken oblomovculuk. Yani tembellik. Hata yapmaktan, yanlış yapmaktan çekinmek, herhangi bir toplumsal mesele patladığında insiyatif geliştirmeyerek devrimci eylemleri gerçekleştirmemek ve sürekli olarak erteleme sonucunu olarak ortaya çıkar oblomovluk.

Oblomovluk için temelde tembellik üzerinden tanımlamalar yapılmış olsa da aslında birçok özelliği kendi içinde barındırmaktadır. Oblomovluk için "... Başlanılan bir işin bitirilmeyişi, yapılması için karar alınan bir işin çeşitli gerekçelerle ertelenmesi, bu işe başlamak için gerekli kararlılık ve enerjinin gösterilmeyişi, fedakarlıktan kaçınma, etrafta her gün sayısız olay yaşanırken, söz uygunsu dünya yıkılırken kendi yüreğinin kabuğunda yaşama, kendi düşüncelerine dalıp başkası için kılımı kıpırdatmama, her şeyi kafalarda oluşturulan küçük dünyalara hapsedme ve onun dışına bakma ihtiyacı dahi hissetmeme, çok konuşup büyük laflar etme ama hiçbir çalışma için gönüllü olmama vb. özellikler sayılabilir" diye çok iyi bir şekilde özetlenmiş Yeni İnsan broşürümüzde.

Evet, her birimiz muhakkak ki sorunlarla, hatalarla karşılaşacağız. Zaten bir sorumluluğu yerine geti-

rirken hata yapmayı göğüslemek gerekecektir. Mücadele hayatımızda hiçbir şey muntazam gidemez. Önemli olan asıl şey eksik bıraktığımız durumu eleştiri-özeleştiri süzgecinden geçirerek ders almak ve onu tamamlamaktır. Eğer ders almıyorsak, yine yapmamız gereken şeyleri yapmıyorsak ya da ertelemeye devam ediyorsak işte asıl sorun burada başlıyor. Bu sorunu ortaya koyduğumuza göre çözümünü de tartışalım. Sorunun çözümü tamamen meselelere pratik yaklaşımdan geçiyor. Eğer bu sorunları yaşamaya devam ediyorsak, bu bizim atılığımızdan dolayı tekrarlanıyordur. Oblomovluğun tesirini üzerimizden atmak istiyorsak pratik davranmamız şart. Oblomovluktan kısaca böyle bahsedebiliriz.

Devamında ise mücadele içindeki devrimci ruhu yaratma noktasında fedakarlık ve özverili çalışmayı irdeleyelim. Yapacağımız çalışmalar açısından en önemli noktalarından birisi özverili ve fedakarlıkla dört kolla işlerimize sarılmaktır. Günlük hayatımızda bazen kendi kişisel hayatımızda yaşadığımız meseleleri yaşamamızın merkezine koyabiliyoruz. Bunu yaparken şunu unutmamalıyız Eğer bizler devrimci mücadelenin içerisindeyse zamanımızın büyük bir bölümünü devrimci mücadeleye ayırmalıyız.

Hepimiz insanız, genç insanlarız. Gezmek, tozmak, kendimize vakit ayırmak hepimizin istediği bir durum. Elbette ki kendimize de zaman ayırmamız şart ama hayatımızın merkezinde kendi kişisel hayatımız olursa, yeni bir dünyanın yaratıcısı olmak için yeterince özeni, özveriyi, fedakarlığı göster-

memiş oluruz. Fidel yoldaşın da deyimiyle eğer her devrimcinin görevi devrim yapmaksa her devrimci genç de hayatının merkezine devrimci mücadeleyi koymak zorunda. Aslan her zaman devrimdir ve devrime pratik yaklaşmaktır.

Kapitalist sistemin yarattığı her türlü pisliliği yok etmek ve bu sistemi yıkıp, sınıfsız, sömürsüz bir dünyayı inşa etmek istiyorsak hiçbir şeyi önümüze engel, bahane olarak koymamalıyız. Bunu derken asla bir insan her işi yapabilir sonucu çıkmasın. Ama şunu iddia edebiliriz ki gönüllü bir çalışma temelinde, yeterli zaman ve çaba gösterildiğinde bir devrimcinin yapamacağı bir şey yoktur, yeter ki bunu isteyelim.

Yaşadığımız düzende biz gençlere sunulan geleceksizlik, işsizlik, intiharlardan, başka bir şey değil. Evet, en temelde kendi geleceğimiz için kararlı bir şekilde mücadele etmekten başka çaremiz yok. Pislilik, kan akan bu sisteme hiçbirimiz mecbur değiliz. Bu düzeni alt üst etmek, özgürlüğümüzü kazanmak için belki de farkında olmadığımız kadar güçlüyüz. İşte tam da bu noktada çalışmalarımıza bu yüzden dört kolla sarılmak ve feda ruhuyla daha ileriye götürmek çok önemli.

Evet, anlattığımız şeyler hemen bir çırpıda olacak şeyler değildir. Zaman içerisinde, süreç içerisinde olacak şeylerdir. Devrimci mücadelede süreç ileriye doğru giderken her geçen gün kendimizi geliştirdikçe, bu düzeni devrim yoluyla değiştirme bilinci olgunlaştıkça bizlerin de o denli devrimci mücadeleye fedakarca, özverili yaklaşmamızın önü daha çok açılacaktır.