

“BİR BAŞARI HİKAYESİ UĞRUNA...”

Siyasi iktidar, gerçekliği alt-üst ederek herşeyde bir başarı hikayesi uydurmanın peşinde! Gelin görün ki, çöküşün emareleri her yerde kendisini göstermeye başlamış durumda. Bu durumda yani kafada yaratılanlarla gerçeklik uyuşmadığında dikişler her yerinden patlamaya başlar, ki olan tam da budur.

Dinci faşizm, ekonominin şahlanışa geçtiğini, büyüme oranlarında rekor kırılacağını vb söyler; gerçekte hazine “tamtakır kuru bakır” durumdadır; “milletçe zenginleştik” denilir gerçekte insanların çoğunluğu ayın sonunu getiremeyecek durumdadır. ”İşçiler,

emekçiler en çok bizim iktidarımız döneminde rahatladılar” denir, gerçekte işçilerin,emekçilerin ellerinde kalan son güvenceyi, kıdem tazminatını da çekip almaya soyunulur.

Dinci faşizm, “yedi düvele kafa tuttuğumuzu” vb söyler gerçekte Akdeniz’deki petrol arama-tarama çalışmalarına son verir. “Koronavirüse

karşı en etkili önlemleri aldığımızı” söyler, gerçekte bir maske dağıtımını dahi düzenli gerçekleştirmediği için vaka sayıları artmaya devam eder. “AK Parti’den önce kadının adı yoktu” denir, ama gerçekte kadınların katledilmesi,tacize-tecavüze uğraması bugüne kadar hiç olmadığı kadar artar.

2

MÜCADELE BİRLİĞİ

3 Ağustos 2020 - 074 GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

FABRİKALAR TARLALAR SİYASİ İKTİDAR HER ŞEY EMEĞİN OLACAK

BUĞDAY ŞAMPİYONU

Türkiye tahıl ithalatında dünya lideri oldu! Geçen yıl 2,3 milyar dolara 9,8 milyon ton buğday aldı Türkiye ve bu rakamla bu alanda dünya genelinde en fazla buğday alan ülke oldu. Üstelik bu yılın ilk beş ayında geçen yıla göre fazladan 900 bin ton ithalat yapmışız TÜİK verilerine göre.

Tarımsal üretim alanında gelinen noktayı göstermesi açısından çarpıcı bir durum.

Hükümet ise buğdayın, un ve unlu mamül üretimi için alındığını yineleyip duruyor. Türkiye un ve unlu mamül ihracatında ön sıralarda geliyormuş. Bir nevi hammadde ithalatı, mamül ve yarı mamül ihracatı... Her şey iktisat işleyişine, iktisat ekolüne uygun!

Tabii bu arada, tarım gibi yaşamsal bir alanda iç üretimin tamamen yıkıma uğraması, her an bir gıda krizine dönüşebilecek şartlarda böylesi uçuk fikirlerle kendini savunmaya çalışma,



bizim akli evvel siyasetçilerimize has olsa gerek. Özellikle pandemiyle birlikte bütün dünyada “tedarik zincirinin bozulması” ve “gıda krizi” tartışmaları almış yürümüşken!..

Ama asıl dikkat çeken nokta tarımsal alan kaybında. Düşünün. Sürekli daha fazla buğday ithal ediyorsunuz, çünkü, iddiaya göre, daha fazla un ve unlu mamül ihraç ediyorsunuz. Yani hammadde olarak buğday (ve genel olarak tahıl) ihtiyacınız sürekli artıyor. Fakat ne hikmetse içerde bu ürünlerin ekimine ayırdığınız alan, düzenli bir şekilde azalıyor! Varın üretim ve üretici yıkımını siz hesap edin.

Bu yıl buğday ekili alan miktarı 600 bin hektar (Çukurova’nın dört katı büyüklüğünde bir ekili alan) küçülecek. Dinci faşist iktidarın 18 yılında buğday ekili alanlardaki bu kayıp yaklaşık 2,5 milyon hektar. Açıkça görülüyor ki, un ve unlu mamül artışı ile övünen Türkiye, ekili alanlarını sürekli kaybediyor. Böylece Cargill’e, Monsanto’ya verilen sözler, dev tarım tekkelleriyle yapılan anlaşmalar yerine getiriliyor. Gıda güvenliğimiz, tarımsal istihdamımız, çiftçilerin durumumuz... ne önemi var? Mühim olan Ankara’daki zevatin dolmak bilmez küpüne akacak paralarıdır!

74 Kez Katliam...

Êzidiler, Şengal’de kaçırılan 3 bin kadın ve çocuğu arıyor.

Şengal’de yaşayan Êzidiler, ilki 906’da sonuncusu ise 2014’de olmak üzere 74 katliam yaşadı.

Dünyanın kendilerine karşı kör, sağır ve dilsiz olduğunu söyleyen Êzidi vekil Feleknaş Uca,

“Ortak acı, ortak yara” diyerek, sessiz kalmama çağrısı yaptı.

Kürtlerin “Kurdên Resen” yani “Kürtlerin Orjini” olarak tanımladıkları Êzidiler, Musul Valisi Hamadani’nin 906 yılında İslamiyet’i kabul etmeyen bin Êzidi ailesini katletmesiyle katliamla tanıştı. Bu, Êzidilerin ya-

şayacakları trajedinin başlangıcıydı. Daha sonra Êzidiler 74 katliama daha maruz bırakıldı.

Çoğunluğu Irak sınırları içindeki Şengal’de yaşayan Êzidiler, yerlerinden yurtlarından edildiler, göçe zorlandılar, katledildiler, inanışlarından dolayı sayısız kez trajedi yaşadılar; ama asla doğru bildikleri yaşam tarzından vazgeçmediler.



EDİTÖR

GELECEKSİZLİK

Bazen tek bir haber muazzam bir şekilde özetler durumu. Bir araştırma sonucu yayımlandı bugün. Üniversite mezunları ve işsizlik üzerine bir araştırma...

Diyor ki araştırma, ülke genelinde üniversite mezunlarının yüzde 42’si mezun olduktan sonra iş bulamadı. 6 ay içerisinde iş bulanların oranı %29 olurken, 6-12 ay arasında iş bulanların oranı %10. Mezun olmadan önce iş bulanların oranı ise %14.

İş bulamayanların oranı sürekli tırmanıyor. Zira üniversite mezun sayısındaki artış, istihdamdaki artışın yaklaşık iki katı. Son yıllarda 800 bin ile 1 milyon arası mezun veriyor üniversiteler ortalama. Bu hesapla her yıl en azından 400 bin üniversite diplomalı işsizimiz oluyor demektir.

Araştırma sonucuna göre ayrıca bir iş bulan üniversite mezunlarının %31’i asgari ücretle işe başlıyor! Düşünün. Diyelim radyoloji mezunusunuz. Bir hastanede işe alıyorlar sizi. Aylık 2324 TL maaşla! Demek ki yoldan geçen birine de çektirebilirler o filmleri, röntgenleri!.. Bakmayın burada şaka yaptığımıza. Gerçek durum tam olarak bu. “İnşaat alanında mahir olan” güzide ülkemizin anlı şanlı üniversitelerden mezun olan mimarların, neredeyse stajyer muamelesi görüp asgari ücrete talim ettirildiğine tanık olmuşluğumuz çoktur!

Bu arada diğer mezunların öyle yüksek ücret falan aldıklarını da düşünmeyin. Yüzde %42’si asgari ücretle 3 bin TL arasında, %16’sı ise 3 ile 4 bin TL arasında maaş alıyor.

Yukarda sıraladığımız sayılar genel ortalamayı gösteriyor. Ama sanmayın ki ülkenin en iyi üniversitelerinde durum farklı. Araştırmaya göre onlardaki durum da genel ortalamaya uygun seyrediyor.

2

GELECEKSİZLİK

Baş tarafı 1. sayfada

Yeni mezun olanlara dair durum bu minvalde. Bir de geriden gelen, yani birikmiş olan durum var. Malum, hükümetimiz “her ile bir havaalanı” ve “her ile üniversite” şiarlarını pek sevdi. Bir taraftan her biri çevre/doğa felaketi haline gelen havaalanları ile doldurduğu ülkeyi “kullanılmayan havaalanı mezarlığına” çevirirken, “apartmankondu” üniversitelerle de eğitim oranını yükseltmiş oldu. (Eğitim kalitesi tartışmalarına hiç girmeyelim!)

Bir bakıma bu tutum, aslında genç işsizliği (ve genel olarak işsizliği) baskılamamanın aracıydı aslında. Yüz binlerce genç üniversitelere gittiğinde, en azından eğitim süresi boyunca istihdam alanından uzak tutulmuş oluyordu. Bu sayı TÜİK verilerine göre neredeyse 8 milyon!

Fakat nihayetinde bu çaba, günü kurtarma çabasıdır. Son derece dar görüşlü bir yaklaşımdır. Eğitimin niteliğini geçtik. Er ya da geç, bu genç nüfus, bir şekilde istihdam edilmesi gereken aşamaya gelecektir. Sonuçta her yıl neredeyse 1 milyonu bulan bir öğrenci kısmı mezun oluyor. Sürekli yeni üniversite açmakla ancak belirli bir sayıda gencin iş yaşamına katılımını ötelemiş oluyorsunuz. Üstelik bu defa “üniversite diploması olan işsizler ordusu” kabarıyor!

Sürekli karşılaştığımız aynı mantık. Sorunu çözme değil, sorunun görünür hale gelmesini engelleme çabası! Ekonomi gelişmiyor, istihdam yaratılmıyor. Genç ve dinamik bir nüfus var. Ne yapmalı? Hadi bu akışı biraz yavaşlatalım... İktidarın tarzı tam olarak böyle.

Genç işsizlik yayılıyor. Genç işsizliğin içinde “eğitilmiş genç” oranı düzenli olarak artıyor. Yine TÜİK verilerine dayanarak söyleyecek olursak, işsizler ordusu-

sundaki üniversite mezunu sayısı 2015’te 720 bin, 2016’da 925 bin, 2017 ve 2018’de 1 milyon, 2019’da 1,2 milyon oldu. Gerçekten ürkütücü değil mi!

Bu rakamlar genel olarak eğitim yılı sonuna dair rakamlar. Öğrenciler mezun olur olmaz iş bulmaya çalışıyor. Ağustos ayına kadar iş için sağa sola saldırıyorlar. Sonra umutlar kırılıyor, iş aramaktan vazgeçiyor gençler. TÜİK istatistiklerinde görünmez oluyorlar. Bir ülke üç ay içinde yüz binlerce genç işçisini istatistiklerden bile kovuyor! (Geçen yıl Ağustos ayı itibarıyla 613 bin genç TÜİK anketine “iş aramaktan ümidimi kestim” demiş.)

Öğrencilerin bir kısmı da bu işsizlik cehennemine geçişi bir parça geciktirebilmek, iş bulma imkan ve ihtimalini artırabilmek için yüksek lisans eğitimine yöneliyor. Yukardaki yıllara göre sıralarsak, 114 bin, 115 bin, 130 bin ve 120 bin üniversite mezunu yüksek lisansa kayıt yaptırmış.

İlyas Salman’ın diplomalı işsizliği anlattığı çarpıcı filmi “Diplomalı Hıyarcı” düşüyor insanın aklına. 80’lerde görünür hale gelmeye başlayan “diplomalı işsizlik” bugünle karşılaştırılmaz bile. O gün belirginleşmeye başlayan bir sorun idi, bugünse kitlesel bir olgudur artık. Gençliğin tümünden yitirildiğinin, geleceksizleştirildiğinin, geleceklerinin çalındığının göstergesidir. Bütün parametreler durumun artık geri dönülmez olduğunu ortaya koymaktadır. Geleceği ve gençliği (gençliğin kendi geleceğini) kazanmanın tek yolu bu düzeltilemez yapıyı tümünden yıkmak, yeni büyük bir şevkle inşa etmekten geçiyor.

“BİR BAŞARI HİKAYESİ UĞRUNA...”

Baş tarafı 1. sayfada

“Kürt Sorunu’nu biz çözdük” denir, ama sokakta insanlar Kürtçe müzik dinledikleri için öldürülür. “İnsanların yaşam biçimlerine karışmıyoruz” denir ama deyim yerindeyse toplumsal yaşamın her köşesine müdahale edilir...

Kısacası bir başarı hikayesi uğruna toplumun geniş kesimlerinin aklıyla alay edercesine tek ayak üzerinde kırk takla atılır; ama gelin görün ki halk artık bu “ayaklar”dan sı-

kılmıştır ve şeytanın ayağını kırmaya hazırlanmaktadır!



Koronavirüs Zindanlarda

Zindanlarda koronavirüs salgınına karşı tedbir, test ve tedavi imkanlarının azlığı dikkat çekmeye devam ediyor

Van F Tipi Hapishanesi’nde tutsak Naim Türköz’ü 1 Ağustos günü gece saatlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek Covid-19 şüphesi ile tetkikleri yapıldı. İki gün önce hastaneye götürülmeyen Naim Türköz ile ilgili Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Van Şubesi, Tutuklu ve Hükümlü Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUHAYDER), Van Barosu, Van-Hakkari Tabip Odası ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ortak yazılı açıklama yapmıştı.



lana yapmıştı.

Açıklamada, “Bugün ailesi ile yaptığı telefon görüşünde mahpus nefes alamadığını ve eklem ağrısından yürüyemediğini aktarmış, hastaneye götürülmediğini ifade etmiştir. Avukatlarca cezaevine yapılan ziyarette cezaevinin test sonuçlarından somut bilgi sahibi olmadığı tespit edilmiş, test sonuçları ve mahpusun durumunun

ağırlaştığı bilgisi ile hastane sevkini yapılması talebi idarecilere aktarılmıştır. Naim Türköz’ü iç organ rahatsızlığı nedeniyle virüs için riskli gruba olup sağlık durumunun derhal tespiti ve hastane sevkini yapılması gerekmektedir” denildi.

Naim Türköz’ü yapılan açıklama sonrası gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

Afganistan’da Sel



Afganistan’ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetinde aşırı yağışlardan kaynaklı sel meydana geldi. Selde 15’i çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Atullah Hogyani, selin Nangarhar’ın Kuzkunar ilçesinde meydana geldiğini ve 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Söz konusu selde çok sayıda evin de tahrip olduğu belirtildi.

Polis Kurşunu

Bir Çocuğu Yaraladı

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Sahil Kent Mahallesi’nde 1 Ağustos akşamı asker uğurlaması yapan bir gruba polis saldırdı.

Asker uğurlaması sırasında trafiğe kapalı alanda araçlarla drift yapan grubu dağıtmak için polis, hiç bir uyarı yapmadan havaya ateş açtı. Yerde seken bir kurşun 15 yaşındaki E.Ç. adlı çocuğun yüzüne denk geldi.

Burnundan yaralanan çocuğun, hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Gazetemiz Kapıları Açan Araçtır



Lenin, gazete ve yayın organlarının, propaganda araçlarının en başında geldiğinin söyler. Gazete bizim için yeni kapıların açılması, açık kapılarsa devamlılığı anlamına gelir.

Bir muhabirin açamaya-çağı kapı yoktur. Sendikalar, meslek odaları, siyasi kurumlar... Ve bunlardan çok daha önemlisi; işçi sınıfı! Bir muhabir her zaman işçi sınıfıyla iç içe olma imkanına sahiptir. Günlerce hatta bazen aylarca süren işçi eylemlerinde, grevlerde sürekli olarak o alanda bulunanlar muhabirlerdir. Bir yönüyle orada kolektifi temsil eden odur. İşçilerle birlikte bu süreci yaşayan, onların dertlerini, sorunlarını dinleyen, bunu haberleştirerek insanlara ulaşmasını sağlayan ve eylemdeki işçilerle güçlü bağlar geliştirme olanağına sahiptir ve eylem ilerledikçe işçilerin "Bizim..." diye bahsettiği kişidir. Artık onlardan birisi olursunuz.

Merak ediyorsunuzdur elbette bu muhabirlik güzelleşmesinin nedeni.

Birçoğumuz muhabirliği pasif bir iş olarak görürüz. Öncelik sıralamamız daha farklıdır. Ancak bu anlayış, kolektifimizin anlayışı değildir. Kolektifimizde hiçbir emek diğerinden daha üstün,

daha değerli değildir. Kolektife verdiğimiz her emek, aynı derecede önemli ve değerlidir. Bir eyleme katılmak, bu eylemi haberleştirmek, yayının basılmasını sağlamak, yayını insanlara ulaştırmak... Bunlardan hangisini bir diğerinden daha değerli sayabiliriz? Hepsi birbiriyle bağlantılı değil midir? Ve biri eksikse diğerleri de eksik kalmaz mı?

Başta da söylediğimiz gibi, gazetemiz bize kapıları açan bir araçtır. Ve gazeteyi geliştirmek hepimizin sorumluluğundadır. Ne kadar içeriği dolu, günceli yakalamış bir gazete çıkarırsak, işçi sınıfı ve emekçilerin takdirini o ölçüde çok kazanırız. Bu nedenle gazeteye yazı yazmak, haber yapmak hepimizin düşündüğü bir şey olmaz. Hepimiz doğal muhabirler olabilmeliyiz. Yayını geliştirmenin gerekliliğinin hepimiz farkında olsak da, bunun için gereken emeği veriyor muyuz? Buna yeterince kafa yoruyor muyuz? Yoksa bunu zaten düşünen birilerinin olduğunu düşünerek es mi geçiyoruz? Bu soruları her gün her saat kendimize sormaktan kaçınmayalım ve gerçeklerin gözünün içine bakmaktan da korkmayalım.

Gerçek, her zaman insanı özgürleştirir, bunu unutmamalıyız.

İsrail'de Binlerce Kişi Sokaktaydı

İsrail'de 1 Ağustos günü binlerce kişi, Başbakan Benyamin Netanyahu'ya karşı sokaktaydı. Netanyahu'yu hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve koronavirüs krizindeki yönetimi nedeniyle protesto eden göstericiler, istifasını istedi.

Tel Aviv ve Kudüs'ün batısının yanı sıra birçok kentte eylem düzenlenirken, Netanyahu'nun Kudüs'teki evi ile Akdeniz kıyısındaki yazlık konutunun önünde de eylem vardı. Polis sözcüsü, İsrail Başbakanı'nın Kudüs'teki konutunun önünde düzenlenen eyleme 7 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı.

Netanyahu eylemcileri bugüne dek "solcular" ve "anarşistler" olarak damgalanmayı seçmişti. Bu gösterilere iki büyük televizyon kanalında geniş yer verilmesine de tepki gösterdi. Faşist Likud Partisi'nden yapılan açıklamada, televizyon kanalları pro-



testocuların "bedava" reklamını yapmakla suçlandı.

Netanyahu hakkında çok sayıda yolsuzluk suçlaması bulunuyor. İsrail Başbakanı, ilgili soruşturmalarda yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Sokaktaki eylemciler Başbakan'ın yarğılandığı sırada görev başında olmasına karşı çıkıyor. Netanyahu aynı zamanda, koronavirüs krizinde önlemleri erken kaldırmak ve olası bir ikinci dalgaya karşı yeterli önlem almamakla suçlanıyor. 9 milyon nüfuslu İsrail'de şu ana dek 72 bin koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Ölü sayısı ise 523.

Federal Ajanlara Karşı Eylem

ABD'de New Mexico'daki Albuquerque'de eylemciler, Trump yönetiminin şehir 35 federal ajanın konuşlandırılmasını protesto etmek için 1 Ağustos günü federal mahkeme dışında toplandılar

22 Temmuz'da Trump, "şiddet suçları ile mücadele için" bu önlemin alındığını açıklamıştı. New Mexico'da şiddetin önlenmesi için polis gücünün kaldırılması tartışılıyordu.

Yerli bir sosyalist grup olan Red Nation'un örgütlediği yüzlerce kişi, 1 Ağustos günü sağanak yağmur altında şehre federal

ajan gönderilmesi kararını protesto etti. Sokaklara çıkan insanlar "Bugün gördüğümüz en açık ve en basit haliyle faşizmdir" dedi. Bu defa polis saldırısı ya da polis ablukası yoktu sokaklarda. Polis tarafından öldürülen insanların isimleri haykırıldı, yürüyüş yapıldı. Sağanak yağmur altındaki eylemde halkın üzerinde çift gökkuşağı oluşması da apayrı bir manzara yarattı.



Önemli Bir Döneme Giriyoruz

Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında, sonbaharda beklenen "ikinci dalgaya" ilişkin uyarılarda bulundu.

Normalleşme sürecinde, toplumun büyük kısmının Covid-19 öncesi dönemdeymiş gibi davranmaya başladığını söyleyen Taşova, mesafe kuralına uyulmadığını, maskelerin yanlış kullanıldığını vurguladı. Taşova, şunları söyledi:

"Sosyal mesafeye çok da önem veremiyoruz. Normalleşme ya da hafif gevşeme kısmı derken tam anlamıyla normalleştik. Dolayısıyla sosyal mesafenin birçok alanda ihmal edildiğini görüyoruz. Bunun akabinde ister istemez rakamlarımızda artışlar görülüyor. Allah'tan şu anda yoğun bakım anlamında riskli gruplarla ilgili olarak daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim, ama bu artış bizi endişelendiriyor. Bu anlamda bakıldığında özellikle sosyal mesafenin çok uygulanmadığını görüyoruz. Özellikle düğünlerde ve parklarda, maske takma ve sosyal mesafe kuralları uygulanmıyor."

Taşova, 65 yaş ve üstünün kendilerini çok

daha iyi koruduğunu, gençlere göre maske ve sosyal mesafeye daha çok dikkat ettiklerini belirtti.

Kurallara uyulmazsa, pozitif vaka sayılarının sonbaharda beklenen muhtemel "ikinci dalgada" daha da artacağını belirten Taşova, şöyle konuştu:

"İlk döneme göre hem ilaç hem hastaneler bağlamında daha hazırlıklıyız tabii ki. Birtakım kurallar uygulanmaz ise şöyle bir tehlike var, sağlık çalışanları çok yoruldu. Sağlık çalışanlarının motivasyonlarının artırılması, onların da dinlenmesi gerekiyor. Bu ara süreci (normalleşme) bu amaçla kullanmayı çok istedik açıkçası. Sosyal mesafe, maske, hijyen gibi kurallara uyarsak, toplumda virüsün yayılım hızının azaldığını görüyoruz ama uymadığımız zaman da bu artacaktır. Herkes için gerçekten önemli bir döneme giriyoruz. Tekrar vurgulamak istiyorum, sağlık çalışanları çok yoruldu. Burada en önde savaşan kişiler de onlar. O yüzden kendimiz, sağlık çalışanları ve büyüklerimiz için daha dikkatli olmamız gerekiyor."

Taşova, salgınla mücadelede devlet, sağlık çalışanları ve vatandaşın yapması gerekenlerin sacın ayaklarını oluşturduğunu, birinde aksaklık olursa bugüne kadar yapılan mücadelenin boşa gideceğini belirtti.

“Çin Virüsü” Değil Çin Çözümü

Wuhan-Çin’in, virüsü uluslararası topluma ilk rapor eden bölge olması, virüsün orada ortaya çıktığı anlamına gelmez. Aslında virüsün kökeni henüz tanımlanabilmiş değil.

Kaynak takibi, bilime ve bilim insanlarının ve tıbbî uzmanların yaptığı çalışmalara dayanması gereken ciddi bir bilimsel meseledir. Tarihsel olarak virüsler ilk olarak ortaya çıktıkları yerde tanımlanmıyorlar. Örneğin HIV enfeksiyonu ilk olarak ABD tarafından bildirilmiş olsa da, onun orada ortaya çıkıp çıkmadığı belli değildir. Bir çok kanıt, kimi zaman “İspanya gribi” olarak adlandırılan 1918 pandemisi (H1N1 virüsü)’nin İspanya’da ortaya çıkmadığını ortaya koyuyor.

Bugün, Dünya Sağlık Örgütü, hastalıkları onların tahmin edilen kökenlerine göre adlandırmaya karşı kesin kurallara sahiptir.

COVID-19’un kökenine ilişkin açıklayıcı olmaktan uzak olsa da, Haziran 2020 tarihli Anti-mikrobiyal Aracılar Dergisi “SARS-COV-2, Aralık 2019’un sonlarında Fransa’da zaten yayılıyordu” başlığını attı. Gazete, araştırmacıların daha sonra COVID-19 testi pozitif çıkan, 2 Aralık 2019 ile 16 Ocak 2020 arasında influenza benzeri bir hastalık nedeniyle başvuran bir yoğun bakım ünitesi hastası bulduklarını bildirdi. Hastanın Çin’le bağlantısı yoktu ve yakın zamanda yurtdışına çıkmamıştı.

Bir virüsü ilk görüldüğü yer etkili bir cevap ortaya koyduktan sonra işaretlemek, yeni hastalıklara verilecek cevabı karalamaya hizmet eder; özellikle de bu işaretleme sorumluluğu birilerine yüklemek anlamına geldiğinde.

Pandemi küresel halk sağlığı için acil bir durumdur. İlk vakaları bildiren ülkeye bir “devlet sorumluluğu” yükleyen böyle bir şey yoktur. HIV/AIDS, 1980’lerde ilk defa ABD’de tespit edilmişti. Ondan sonra bütün dünyaya yayıldı; ama uluslararası topluluk, hiçbir zaman ABD’nin sorumluluğu üzerine alması ya da tazminat ödemesini hiçbir zaman talep etmedi.

4 Mayıs’ta dünyanın en önde gelen magazin dergilerinden biri olan Nature, Çin, ABD ve Britanya’dan uzmanların, Çin tarafından alınan 3 ilaç dışı müdahalenin -şe-



hirlerarası seyahat kısıtlaması, vakaların erken teşhisi ve tecrit edilmeleri, artı temas kısıtlamaları ve sosyal mesafe- sadece COVID-19’un Çin’de yayılmasını engellemediğini, aynı zamanda dünya için değerli zamanlar kazandırdığını gösteren bir çalışmasını yayınladı. Çalışma, önlemler olmasaydı Çin’de koronavirüs vakalarının muhtemelen bugünkünden 67 kat fazla, 7 milyon civarında olacağını detaylandırıyor.

Çin COVID-19’u Nasıl Kontrol Altına Aldı ?

Çin, COVID-19’u durdurmada başarısız olmakla suçlanıyor, aslında virüsü büyük oranda Wuhan’ın içinde tutarak, mümkün olan en kısa sürede en sıkı önlemleri aldı. İstatistikler Çin’den çok az vaka ihraç edildiğini göstermektedir(...) New York Times, New York koronavirüs vakalarının çoğunun Asya’dan gelmediğine dair ABD araştırmalarını anımsattı.

(...) Wuhan 23 Ocak’ta kapatıldığında ABD’de sadece 1 vaka kamuoyuna açıklandı. 2 Şubat’ta ABD, son 14 gün içinde Çin’e giden tüm vatandaşlarına ve yabancılara sınırları kapattığında resmi verilere göre ABD’de sadece 8 teyit edilmiş vaka vardı. ABD, 13 Mart’ta ulusal acil durum ilan ettiğinde teyit edilen vakaların sayısı, 1.896’ya yükselmişti. Çin Wuhan’daki evde kalmayı kaldırdığında ABD’de teyit edilen vakaların sayısı 400 bine yükselmişti. ABD’de teyit edilen vaka sayısının 1’den 1 milyona çıkması, 100 günden az sürdü.

Çin COVID-19’a Karşı DSÖ ve ABD ile İşbirliği Yaptı (...)

Wuhan Belediye Sağlık

Komisyonu tarafından 13 Aralık 2019’da pnömoninin ilk kamuoyuna açıklanmasından sonra Çin, virüsün tanımlanmasını ve sıralanmasını 7 Ocak’ta tamamladı. 11 Ocak’ta genom dizisi bilgilerini DSÖ ve diğer ülkelerle paylaştı.

10 Ocak’ta Çin Bilimler Akademisi’nin Wuhan Viroloji Enstitüsü ve diğer profesyonel kurumları test kitleri geliştiriyor, aşılar ve etkili ilaçlarla ilgili araştırmaları hızlandırıyor. (...)

Çin Virüs Hakkında Doğru Bildirimlerde Bulunuyor

(...) 3 Mart’ta WHO (Dünya Sağlık Örgütü) Genel Direktörü kıdemli danışmanı Dr Bruce Aylward, ABD dijital medyası Vox ile yaptığı röportajda Çin’in hiçbir şeyi gizlemediğini belirtti. Çeşitli hastanelerden ve diğer paydaşlardan doktorlarla yaptığı görüşmelerle topladığı verilerin Çin’in verilerini doğrulamasına yardımcı olacağını ümit ediyor. (...)

Çin’in Hükümet Tarzı Bir Lütuf

(...) Çin Komünist Partisi ve Çin Hükümeti, COVID-19’a karşı

başarılı mücadelede Çin halkını yönetmede belirleyici ve kritik bir rol oynadı.

9.6 milyon kilometre karelik büyük bir toprak parçası üzerinde 1.4 milyar insanı etkili bir şekilde birleştiren ve harekete geçirebilen Çin’in siyasal sistemi, virüse karşı savaşı kazanmada olanca gücü ve kaynaklarını ortaklaştırmak için, gelişmekte olan bir ülkenin karşılaştığı sorunların üstesinden gelmek amacıyla Çin’e güçlü bir siyasal garanti sağladı.

Çin Enternasyonalizme Bağlı Kaldı

Çin (...), ülke genelinde DSÖ ile iyi iletişim ve işbirliği içindedir ve örgütü hiçbir zaman manipüle girişiminde bulunmamıştır. DSÖ’ye en büyük katkıyı yapan ABD’nin fonları askıya alması, uluslararası toplum tarafından büyük ölçüde muhalefetle karşılanmıştır.

(...) Çin Hükümeti ve halkı, 150’den fazla ülkeye ve uluslararası kuruluşa çok ihtiyaç duyulan tıbbî malzeme sevkiyatı sağlamıştır ve bu çabalar hâlâ devam etmektedir. Çin ayrıca güçlü üretim kapasitesinden yararlandı ve derhal tıbbî malzeme pazarını ve ihracat kanallarını açtı.

Ön istatistikler, 6 Mayıs’a kadar, Çin eyaletleri, özerk bölgeler ve belediyeler, kurumlar ve şirketlerin 9.6 milyondan fazla maske, 500 bin test kiti 305 bin 900 çift tıbbî ve diğer eldivenler ve 30 ABD eyaletine ve 55 şehre 133 bin 500 gözlük bağışladığını gösteriyor.

* Workers.org’ta 31 Temmuz 2020’de yayınlanan haber-yorum’dan kısaltılarak çevrilmiştir.

