

# BİRİLERİ "NORMALLEŞME" Mİ DEDİ?



Evet kulağa şaka gibi geliyor ama birileri "normalleşme"den bahsediyor. Günlük vaka ve ölüm sayısı test yapılabilenlerde belli bir düşüş yaşayınca, "ekonominin çarkları dönmek zorunda" diye buyuranlar hemen iyimser tablolar çizmeye; başarı öyküleri pazarlamaya başladılar. Oysa ortada "başarı" filan yok.

Pandeminin en yakın komşularımızda bile ciddi rakamlara ulaştığı zamanlarda Bolsonaro-vari "bize bir şey

olmaz; bizde hiç vaka yok" böbürlenmeleri gırla gidiyordu. Ve muhtemeldir ki, "hiç vaka yok" denilen zamanlarda bulaş almış olan yüzlerce, binlerce insan, yığınların içinde dolaşıyor ve virüsü yayıyordu. Belki de o günlerde bir çok insan eski bir reklamda söylenen "yöneticimiz uyuyor mu?" repliğini kendi kendine tekrarlayıp duruyordu.

DEVAMI 2. SAYFADA

4 Haziran 2020 - 014

# MÜÇADELE BİRLİĞİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

FABRİKALAR TARLALAR SİYASİ İKTİDAR HER ŞEY EMEĞİN OLACAK

## SIRA KİMDE ?

Her sıradan olayın bizzat siyasal iktidarın marifetiyle politik suça dönmesi ve "küçük insanların" politik iktidarın hedefi haline gelmesi vakayı adiyeden sayılmaya başlanmışsa, o sistem kılcal damarlarına kadar çürümüştür. Yıkılmak zorundadır.

Bu topraklar, komünistlerin, Kürtlerin, aydınların muazzam baskılara uğramasına alışkındır. Sermaye sınıfı ve onun devleti, varlığını kopkoyu bir anti-komünizm, ulusal inkar ve imha, soykırımlar üzerine inşa etti. Baskı ve katliam yüz yıllık cumhuriyetin (elbette Osmanlı'dan miras) vazgeçilmez özelliği oldu. Bunca gericilik, iktisaden çürüten bir sınıfın elinde tüm toplumu çürütüyor. Bütün gö-

zeneklerden irin akıyor.

Hangi taşı kaldırırsanız altından Ankara çıkıyor! Bütün suçlar, adli vakalar, sıradan cinayetler, taciz ve tecavüzler, hırsızlıklar... Aklınıza gelebilecek her şeyin altından bir şekilde devlet, siyasal iktidar çıkıyor!

Sadece son örneklerden üçü...

Siverek'te bir uyuşturucu kaçakçısı kendisini sollayan gençlerin önünü kesiyor, silahını çekip vuruyor. Küçük bir ilçede elini kolunu sallayarak dolaşiyor. Çarşıda pazarda herkes görüyor, polise ihbarlar yağıyor, ama ne gelen var, ne yakalamaya çalışan. Kamera kayıtları var, ifadeler... Ama nafile, bir türlü bulunamıyor canı!

DEVAMI 2. SAYFADA



## Hasan Ataş Ölümsüzleşti

2 Haziran akşam saatlerinde, Dersim Ovacık kırsalında yaşanan çatışmada TKP/ML-TİKKO gerillası Şerzan kod adlı Hasan Ataş'ın ölümsüzleştiği ve bölgede operasyonun devam ettiği öğrenilmişti.

Hasan Ataş'ın cenazesi, çatışmanın durmasından sonra Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ailesi Hasan'ı



teşhis ettikten sonra teslim alacak.

Aslen Dersim Mazgirt Otlukaya (Pulan) köyünden olan Hasan Ataş köyüne defnedilecek

## "İşçi" Adı Taşıyan İşçi Düşmanları

Hatay Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu kararına göre, tarım işçilerine 52 TL ödenecek, yemek parası verilmeyecek. 30 gün çalışan işçinin geliri 1560 TL olacak.

2,324 TL net asgari ücretin %67'sine karşılık gelen bu ücret, kendi anayasaya ve kanunlarına bile aykırı.

Yürürlükte olan anayasaya, iş kanununa ve asgari çalışma yönetmeliğine göre, asgari ücretin altında bir ücret önerilemez.

Hatay'daki mevsimlik

tarım işçilerinin insanlık dışı ücretlerine imza atanlardan birinin ise, 2014 yerel seçimlerinde İşçi Partisi (şimdi Vatan Partisi)'nden Samandağ Belediye Başkan adayı olan Selim Kamacı olduğunu görüyoruz.

İsminde "işçi" olması yetmiyor. Sistemin parçası olan her tür parti, kurum, kuruluş ve örgütlenme işçi sınıfının düşmanıdır; bu örnekte bir kez daha açıkça görülüyor.



## EDİTÖR AĞIRLAŞAN VERGİLER

"Vergi, hükümeti emziren bir memedir." Peki hükümet -biz buna devlet ve siyasi iktidar diyelim- nedir? Devlet ve siyasi iktidar ordudur, polistir, bekçidir, memurdur, hakimdir, savcıdır, zindan ve gardiyandır, diyanettir, imamdır. Şimdi, Suriye ve Libya'daki çetelerdir vb. diye devam edebiliriz.

Sermaye sınıfı ve onun adına devlet-siyasi iktidar ikilisi, ekonomik krizin, bütçe açığının, savaş masraflarının yükünü emekçi sınıfların, ezilen halkların sırtına nasıl yıkar?

Bu yıkma işinin pek çok aracı olmakla birlikte, esas olarak vergi yoluyla; özellikle de dolaylı vergi yoluyla demek doğru olur.

RTE, geçtiğimiz hafta, bir toplantıda yaptığı bir konuşmada sözcüğü sözcüğüne şunları söylüyor:

"Biz bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Onların sigara fiyatlarını arttıralım, belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlardı diye düşünüyoruz fakat yine de kaçmıyorlar nedense? Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz, böylece de bu yola devam edeceğiz."

Sigara semboliktir. Devlet, akaryakıt, alkol gibi en çok ve sürekli tüketilen maddelerden dolaylı vergi olarak yüksek oranlarda gelir elde ediyor ve bütçe açığı arttıkça, esas olarak, emekçi kitlelerin tükettiği bu maddelerin vergisi de yükseltiyor.

Faşist devlet ve -tüm önceki burjuva iktidarlar gibidinci faşist iktidar vergilere sürekli "bindirmek" zorundadır, başka türlü yapamaz. Bu yüzden, devlet, 2020'ye üç yeni vergi koyarak giriş yaptı.

DEVAMI 2. SAYFADA



## AĞIRLAŞAN VERGİLER

### BAŞ TARAFI 1. SAYFADA

Birincisi, "dijital hizmet" vergisi; ikincisi, otel ve motel gibi yerlerde kalacaklardan "konaklama vergisi" ve üçüncüsü, fiyatı beş milyon lirayı aşan konutların değeri üzerinden alınacak "değerli konut vergisi." Bu üç vergiyi, esas olarak, orta sınıfların haraca bağlanması olarak okuyabiliyoruz.

2020'ye yapılan bu girişten sonra çok şey değişti ve binlerce ürüne daha ya yeni vergi getirildi ya da vergi oranları artırıldı.

Okuru rakamlara boğmak niyetinde değiliz. Ancak konunun tüm yalınlığıyla anlaşılması için, okurun hoşgörüsüne dayanarak, bir kaç üründen alınan vergi oranlarını ve miktarlarını aktarmak istiyoruz. İşte o rakamlar:

"Alkollü içkilerde %80'i aşan, tütün ve sigara ürünlerinde ise yaklaşık %70'lik vergi yükü bulunuyor. Son 10 yılda Türkiye'nin yerli içkisi rakının 70'lik fiyatı 23 TL'den 142 TL'ye çıkarken, bu fiyatın %82,5'i dolaylı vergi olarak devletin kasasına gidiyor."

Bu kadarı yeter ve zaten emekçi sınıflar, yoksul ve orta sınıf bu gerçeği yaşamlarında an be an hissediyorlar.

Peki, devlet ve tüm önceki burjuva iktidarlar gibi, dinci faşist iktidar, vazgeçmek bir yana, vergiyi ve özellikle de dolaylı vergiyi sürekli artırmak, RTE'nin sözleriyle söyleyecek olursak, "bindirmek" zorundadır? Peki, neden?

Çünkü, "Vergi, hükümeti emziren bir memedir." Peki hükümet -biz buna devlet ve siyasi iktidar diyelim- nedir? Devlet ve siyasi iktidar ordu, polistir, bekçidir, memurdur, hakimdir, savcıdır, zindan ve gardiyandır, diyanettir, imamdır. Şimdi, Suriye ve Libya'daki çetelerdir vb. diye devam edebiliriz.

Faşist devlet, bunlarda indirime gidemez. Asker, polis, bekçi, dinci faşist çete sayısında azaltmaya gidemez. Zindan, zindancı sayısında

azaltmaya gidemez. "İtibardan tasarruf olmaz" dedikleri şey aslında budur; israf bunların yanında deve de kulaktır.

Krizin ve savaşın maddi yükü işçi ve diğer emekçi sınıfların, ezilen halkların sırtına işte böyle yükleniyor.

Vergi işte tüm bunları emziren bir memedir ve vergiye bir saldırı bunların yemek borusuna takılan bir tıkaç anlamına gelir. Bu nedenle, dinci faşist iktidar vergiyi kutsallandırıyor ve bu "kutsal" yükün altında bunalan geniş kitleler "kutsallık" tanımaz hale gelecek, kendilerini gittikçe devrimin kollarına atıyorlar.

Kendilerini devrimin kollarına atıyorlar çünkü, dar kafalı uzlaşmacılardan, sosyal reformistlerden ve onların ayak izlerinden milim sapmayan oportünistlerden farklı olarak, geniş kitleler, bu devlet altüst olmadan, yıkılmadan altında bunaldıkları bu yükten kurtulamayacaklarını seziyor, yaşamın kendisinden öğreniyorlar.

Burada durup, devleti yıkacak bir devrimden, bu devrimle birlikte iktidarın ele geçirilmesi hedefinden tek kelimeyle söz etmeden, emekçi ve ezilen yoksul kitlelerin önüne bu hedefi pratik politika olarak koymadan "krizin faturasını ödemeyeceğiz" diye ortalığı gürültüye boğanlara sormak gerekir: Bunu nasıl yapacağız?

Verebilecekleri tek yanıt, "mücadeleyi yükselterek" olabilir. Yani, boş, muğlak, hiç bir pratik anlamı olmayan soyut bir yanıt. Bu, Lenin zamanında boş laf ustalarının söylediği, "ihtiyar burjuvazinin titreyen gövdesine kazık çakmak" gibi tumturaklı ama bir o kadar da boşboğaz laflardan farksızdır.

Toplumun tüm yaşam gözeneklerini tıkayan, onu bir zar gibi saran bu asalak devletin masraflarını, savaşın ve kapitalist krizin faturasını ödemenin tek yolu, bu faşist devleti bir devrimle yıkarak halkın devrimci iktidarını kurmaktır.

**Çürüme ve çöküş bu derece yaygın. Not düşmüş olalım. Büyük patlamalar "küçük insanlara" yönelen böylesine yaygın siyasal saldırıların sıradanlaşmasından çıkar. George Floyd'un "Nefes Alamıyorum" çığılığı kulaklarınıza ulaşmadı mı hala!**

### BAŞ TARAFI 1. SAYFADA

Rabia Naz, hükümetteki partinin tabanı olan Eynesil'de evinin önünde ölü bulunuyor. İddia, çatıdan düştüğü veya atıldığı. Her adımda intihar hikayesinin yalan olduğu açığa çıkıyor, habire senaryo değişiyor. Bütün deliller Ankara'da, hükümet partisinin en tepelerindeki birinin akrabasının araba ile çarpıp küçük kızın ölümüne sebep olduğunu gösteriyor. İtinayla deliller bir bir karartılıyor. Bir trafik kazası, kasabadan başlamak

üzere koca bir devletin ve siyasi iktidarın işe doğrudan karıştığı bir örtbas olayına dönüşüyor. Dosya öyle bir hale geldi ki, artık olayın çözülmesi Ankara'da 7 şiddetinde bir deprem yaratır. Hangi taşsız başlar yere yuvarlanırsa kim bilir!

En son örnek, Barış Çakan. "Ankara'da Kürtçe

okunuyordu" diyor resmi hikaye) uyardığı için çıkan tartışmada öldürüldü denmeye başlanıyor. Hikayeden önce "Kürtçe müzik" düşüyor, yanına "ezan okunması" ekleniyor. Ölen-öldüren kişilerin hikayedeki konumları değişiyor. Ardından bu hikaye, ölen gencin ailesi tehdit edilerek bizzat baba



müzik dinlediği için kalbinden bıçaklanan bir genç" diye haber düşüyor sosyal medyaya. Haber infial etkisi yaratıyor. Bir bakıyorsunuz, İçişleri Bakanı, Vali, emniyet ve tabii basın devreye girivermiş. Daha aynı akşam hikaye terse dönmeye başlıyor. Kürtçe müzik dinlediği için öldürülen gencin, arabada yüksek sesle müzik dinleyenleri ("o sırada ezan

tarafından televizyon kanallarında tekrarlanıyor.

Çürüme ve çöküş bu derece yaygın. Not düşmüş olalım. Büyük patlamalar "küçük insanlara" yönelen böylesine yaygın siyasal saldırıların sıradanlaşmasından çıkar. George Floyd'un "Nefes Alamıyorum" çığılığı kulaklarınıza ulaşmadı mı hala!

## BİRİLERİ "NORMALLEŞME" Mİ DEDİ?

### BAŞ TARAFI 1. SAYFADA

Ama Türkiye'nin ilk vakayı kabul etmesi, Dünya Bankası ve IMF'nin covid-19'la mücadele eden ülkelere yardım paketi açacağını ilan etmesiyle oldu. Tabii o zamana kadar "atı alan Üsküdar'ı geçmişti".

Ama "paniğe gerek yok"tu. Neden? İngiltere ve diğer emperyalist-kapitalist ülkeler "sürü bağışıklığı"ndan bahsediyorlardı. Yani bu virüs, öyle ya da böyle herkese bulaşacak ve yenmeyi başaranlar hayatta kalacaklardı. Ancak toplumun belirli bir kesmi bağışıklık kazanırsa virüsün yenilmesi mümkün olacaktı. Peki bu bağışıklığın kazanılması için feda edilecek güçsüzler kimlerdi? "Ekonominin çarklarının dönmesi için" kalabalık fabrikalara tıklan işçiler, emekçiler...

Ve sonuçta 5 bine yakın insan öldü; yüzbinlerce insan virüsü kaptı. Virüsü kapanlar tedavi filan edilmediler; sadece evlerine gönderildiler ve kendilerini karantinaya almaları istendi. Fliaşyona giren hasta sayısı oldukça sınırlı oldu; test kitlerine ulaşabilen insanla-

rın sayısında olduğu gibi...

5 bine yakın insanın kaybedildiği, yüzbinlerce insanın virüs kapıldığı, binlerce insanın işini kaybettiği, ürününü tarlada bıraktığı, dükkanının kapısına kilit astığı bir dönemde hangi normalleşmeden bahsedilebilir. İnsanların kapitalist sistemin eşitsizlikten başka bir şey üretmediğini, zenginle fakirin aynı gemide olmadığını gördüğü bir ortamda, tıka-basa dolu mağazaların bir çöp yığından daha değerli olmadığını hissettikleri bir zaman diliminde hangi "normalleşme"den bahsedilebilir?

Sizin "normal"iniz ile bizim "normal"imiz aynı değil ki, bay burjuvazi!!





## MTN Plastik'te İşçi Kıyımı



Çerkezköy'de faaliyet gösteren MTN Plastik'te çalışan 25 işçi, bir süre önce LASTİK-İŞ Sendikası'na geçti. Sendikaya geçtikleri için işten çıkarıldıklarını söyleyen işçiler, fabrika önünde eylem yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Lastik İş Çerkezköy Bölge Temsilcisi Mehmet Gencay, 22 Mayıs 2020 tarihinde Çalışma Bakanlığı'na toplu sözleşme için yetki tespit başvurusu yaptıklarını, patronun işçilerden devlet şifrelerini istediğini söyledi.

Gencay yapılan açıklamada, "Yıldırma, korkutma ve karalama ile işçileri sindiremeyen işveren yetkili-

leri, bu defa ekonomik baskı uygulamaya başladı. Siyasal iktidar tarafından işverenlere geçici olarak tanınan 'ücretsiz izne çıkarma' hakkını kötüye kullanarak, işçileri cezalandırmaya çalıştı. Birçok işçiyi ücretsiz izne çıkardı ve ekonomik açıdan zor durumda bıraktı. Bu yolla da sonuç alamayınca yasaklanmış olmasına rağmen işçi çıkarmaya başladı. Yıllarını fabrikaya vermiş işçileri 'ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davrandıkları' gibi uyduruk gerekçelerle işten çıkardı. Özellikle belirtmeliyiz ki günümüz koşullarında işçilerin uyduruk gerekçelerle ve yalnızca sendikalaşmalarını önlemek için tazminatsız işten çıkarılması; bırakın işveren olmayı, insan olmakla bile en küçük bir ilişkisi olmayan davranıştır" dedi.

Savcılığa gerekli başvuruları yaptıklarını da dile getiren Gencay, "MTN'de yaşanan bu baskılar ve işçi kıyımı bardağı taşıran son damladır. Bu olay karşısında hiç kimseye kayıtsız kalamaz; görevlerinin ve sorumluluklarının bilincinde olan hiçbir makam bu olaylara karşı gözlerini ve kulaklarını kapayamaz" diyerek açıklamayı bitirdi.

## "Patronlar Rahat Yüzü Göremeyecek"

Sakarya'da YU Group, TurkMall ve Sedirvan Belediyesi ortaklığıyla yapılan Cadde 54 AVM projesinde taşeron firma, Ocak ayında Deniz Mimarlık'ta çalışan işçilere "Malzeme yok" diyerek işe ara verdi. İşçiler işe geri çağrılmayı beklerken, işten çıkışları yapıldı ve hiç bir hakları ödenmedi.

Şubat ayında Emeğin Gücü Derneği ile birlikte Sakarya'da eyleme başlayan işçiler koronavirüs salgını nedeniyle eyleme ara vermek zorunda kalmıştı.

İşçiler 3 Haziran günü eylemlerini, Emeğin Gücü Derneği ve İşçi Temsilcileri Konseyi Hazırlık Komiteleri ile birlikte YU Group'un Üsküdar Kısıklı'daki Genel Merkezi önüne taşıdı.

"İşçi Düşmanı YU Group & Deniz Mimarlık İşçilerin Gasp Edilen Haklarını Ödeyin" pankartı açan işçiler, aylardır gasp edilen hakları için eylemin İstanbul'a taşındığını söyledi.

Yapılan açıklamada işçiler Deniz Mimarlık'tan çıkışlarının yapılabir başka firma da bir kaç gün çalışmış gösterilip ardından 29. maddeden çıkış verildiğini öğrendiklerini anlattı. Deniz Mimarlık ödeme yapmayınca yüklenici firma YU Group ile görüşmelerini, fakat olumlu bir adım yerine kendilerinin suçlu gösterilmeye çalışıldığını söyleyen Zafer Hezer, "Haklarımızı gasp ettikleri gibi bir de 29. maddeden çıkışımızı vermişler. İşsizlik maaşı alamıyoruz. Başka bir işe başlayamıyoruz" dedi.

YU Group ve Deniz Mimarlık tarafından ödeme yapılmayınca proje ortağı Sedirvan Belediyesi ile görüş-



tüklerini de söyleyen Abdullah Hezer "Bizim yapacağımız bir şey yok. Bizim onlara gücümüz yetmez. Hukuk yoluna başvurur" denilerek muhatapsız bırakıldıklarını söyledi. "Projenin ortağı ve denetlemekle görevli belediye 'Benim gücüm onlara yetmez' diyor. Yani şirketler devletten güçlü. Devlet kurumu belediye şirkete 'İşçinin hakkını öde' diymiyor. İşçinin hakkını soran savunan yok. Aylardır kira ve faturalarımızı ödeyemedik. Salgında beş parasız bırakıldık" dedi.

Emeğin Gücü Derneği Başkanı Mustafa Akyol da, "Şunu bilsinler ki, işçi arkadaşlarımız haklarını almadan eylemlerimiz bitmeyecek. İşçiler parasızsa, açsa, biz de patronlara da biz huzur vermeyeceğiz. Bugün burada, başka bir gün Deniz Mimarlık'ta oluruz. İşçilerin hakları ödenmedikçe rahat yüzü göremeyecekler" dedi.

İşçiler eylemi YU Group patronlarına seslenerek, "Haklarımızı gasp ettiniz, bizi aylardır beş parasız bıraktınız. Siz burada villalarda oturuyorsunuz. Biz hakkımızı almadan gitmeyeceğiz. Size villalarınızda huzur vermeyeceğiz bunu da bilin" diyerek sonlandırdı.

4 Haziran Perşembe saat 13.00'de yeniden YU Group önünde olunacak.

## "Bu Gösterilerin Arkasında Kim Var?"

George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından önce ABD'de başlayan sonra da dünyanın başka başka yerlerinden destek bulan eylemler sonucu herkesin aklında bir soru belirdi: "Bu gösterilerin arkasında kim var?"

Hepimiz günlerdir Amerika'nın birçok kentinde sokağa çıkma yasaklarına rağmen sürmekte olan gösterileri büyük bir heyecan ve coşkuyla izliyoruz.

Evet, bu gösterilerin ardında gerçekten de kim ya da kimler var? Trump'ı devirmek isteyenler mi? Rusya mı? Çin mi? Soros mu? Bu soru kim ya da kimler tarafından sorulursa sorulsun bizce cevabı açıktır...

Evet günlerdir ABD'de süren ve oradan başka başka ülkelerin başka başka kentlerine yayılan bu öfkenin, gösterilerin, protestoların arkasında, "sürü bağıışıklığı" denilerek Covid-19 pandemisine karşı hiçbir önlem alınmadan ölümle yüz yüze bırakılan, hergün kitlesel ölümler yaşayan milyonlar var!!!

Hepimiz "pandemiyle eşitlendik!!!" yalanıyla uyutulmaya çalışılan, sermaye sahipleri korunaklı saraylarında dünyanın bütün nimetleri önlerine serili yaşarken, açlıkla yüz yüze olan ve her gün ölümle burun buruna bir savaşa gider gibi sermayenin çarkını döndürmek için işe gitmek zorunda kalan işçiler var. Yaşamları açlıkla boğuşmakla geçen işsizler var. Sokaklarda yaşamak zorunda bırakılan evsizler var.

## Virüs Sağlık Emekçilerini Vuruyor

Covid-19 salgınının gündeme gelmesinden bu yana koruyucu ekipman eksikliği başta olmak üzere pek çok sorunla karşılaşan sağlık çalışanlarının bir kısmı hayatını kaybederken, Covid-19'a yakalanan sağlık çalışanı sayısı ise artmaya devam ediyor.



Bu gösterilerin arkasında yıllarca evlatlarını aramaktan vazgeçmemiş Cumartesi Anneleri, Plaza De Mayo Anneleri; analarımız var.

İrkçiliğin, şiddetin, katliamın her türüne uğramış siyahiler var, beyazlar var, kızıldirililer var.

Yeni Zellanda'da, Danimarka'da, İngiltere'de, Almanya'da, Paris'te, Avustralya'da "Siyahi Hayat Değerlidir" diyen kitleler var.

Sokağa çıkma yasağında ekmek almaya gittiği için, çöp dökmeye gittiği için işkenceye uğrayanlar var. Kürtçe müzik dinlediği için öldürülenler var. Gezi'nin milyonları var...

Bu gösterilerin arkasında tüm dünyanın ezilen ve sömürülen, şiddete, baskıya, katliama, soykırıma, ırkçılığa uğrayan, pandemi öncesi Latinlerden, Ortadoğu'ya, Avrupa'ya, Asya'ya vs pek çok kıtaya kadar sokakları dolduranlar, pandemiyle kitlesel ölümlere terk edilenler var.

Bu gösterilerin arkasında Trump'un o çok güvendiği, kitleleri sürekli tehdit ettiği "Ulusal Muhafızlar"a bile diz çöktüren milyonların, milyarların, yoksulların sınıf kını, sömürüye, kapitalizme öfkesi, insanlığın kurtuluşu olan sosyalizme özlem var !!!

Ankara Tabip Odası'nun (ATO) 2 Haziran tarihinde açıkladığı veriler, sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı risk altında olduğunu bir kez daha gösterdi.

2 Haziran itibarıyla Ankara'da koronavirüs tanısı konan sağlık çalışanı sayısı 391'e yükseldi. ATO'nun 23 Mayıs tarihli raporunda vaka sayısı 362 idi.

Covid-19	Resmi	Günlüğü
<b>TÜRKİYE</b>		
<u>Onaylanmış vakalar</u>	<u>İyileşen</u>	<u>Ölüm</u>
166.000	131.000	4.609
+867	-	+24
<b>DÜNYA</b>		
<u>Onaylanmış vakalar</u>	<u>İyileşen</u>	<u>Ölüm</u>
6,29 Milyon	-	380.000
+137.000	-	+5.154



# KÜLTÜREL SAVAŞ VE PANDEMİ

Eğer onlar, harap konutlarda kalabilselerdi, çocuklarının eğitimi veya sağlık bakımı için ödeme yapmasalardı, "başarısızlar" olarak hiç bir zaman sistemi suçlamayacaklardı. Vahşi doğada güçlü olan küçük ve zayıf olanı yer!

Pandemi, neoliberal sistem, onun doğmaları, semboller ve paradigması ile toplumu, ekonomiyi, politikayı ve ilerleme ve mutluluk düşüncesini tasarlayan diğer alternatifler arasında varolan çatışmayı daha görünür kıldı.

Neoliberalizm her zaman kültürel endüstri aracılığıyla meşrulaştırılmıştır. Tüm düşman pusularından muzaffer çıkabilen, onları yok edebilen ve ganimetleri kapabilen kahraman Yankee klişesi çok kullanışlı olmuştur.

Muzaffer, ne istediğini bilen ve bütün bedellere rağmen bunu elde edecek, yenilenlerin cesetleriyle çevrili olan, neoliberal masalların fevkalade uygarlık yayan kahramanıdır.

Karşı tarafta, Barbarlar: hainler, alçaklar, Araplar, Ruslar, Latinler, Asyalılar, Afro-Amerikalı yaratıklar. Bazı zamanlar, muzaffer siyahidir; endüstri nüfusun bu kesimini tuzağa



## Adama'dan George'a

Geçtiğimiz yıl boyunca "Sarı yelekliler" eylemleri ile Fransa'yı ve dünyayı sarsan Fransızlar, 2 Haziran günü de yasakalara rağmen sokak-taydı.

ABD'de George Floyd bahanesiyle başlayan ayaklanmaya destek eylemi kadar, 2016'da gözaltında öldürülen Adama Traore'yi anmak için protesto eylemiydi.

24 yaşındaki siyah genç Adama Traore, 2016 yılında gözaltında hayatını kaybetmişti ve Adama Traore

düşürmek istediği sürece... Ve bir gün biri beyaz biri siyah olan ayrılmaz mükemmel ikili kahramanımız onların laboratuvarlarından çıkarılır.

Kültürel makinenin amacı, toplumu örgütlemek ve varoluşumuzu tahayyül etmek için başka bir yol olmadığına dair hiçbir şüphe bırakmamaktır. Kurbanların çoğu, masala inandılar. Eğer onlar, harap konutlarda kalabilselerdi, çocuklarının eğitimi veya sağlık bakımı için ödeme yapmasalardı, "başarısızlar" olarak hiç bir zaman sistemi suçlamayacaklardı. Vahşi doğada güçlü olan küçük ve zayıf olanı yer!

Ama sonra pandemi geldi; modelin tüm zulumü, sarıh bir biçimde, yadsınamaz halde ortaya çıktı. Trump ve Bolsonaro gibi "sağcı liderler" zor durumda kaldılar. Onlar sadece vahşi doğanın etiğini biliyorlar; halk sağlığı hakkında hiçbir şey bilmiyorlar ve ilaç sanayi, acil sağlık sorunlarıyla ilgilenmeye değil, para elde etmeye göre dizayn edilmiştir...

Başka bir deyişle, problem covid-19 öncesi vardı. O, ihalesini veren kurumlar ve politikacılarda, sistemin kalbinde yatıyordu...

**Not:** Granma International'den kısaltılarak çevrilmiştir

adına bir komite kurulmuştu. Komitenin yaptığı çağrı ile, Paris'te onbinlerce kişi "Adamo İçin Adalet" diyerek bir araya geldi.

Polis şiddetini protesto eyleminde polis saldırısı da gecikmedi. Polis gaz bombaları ile kitleye saldırırken, kitlenin karşılık vermesiyle yer yer çatışmaya dönüştü, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Paris'in dışında Lyon, Lille ve Marsilya'nın da olduğu on ayrı kentte daha protesto eylemleri vardı.

Adama Traore'nin ailesi yaptıkları açıklamada ABD'deki tepkilere dikkat çekerek, Adama öldürüldüğünde polislerin ödüllendirildiğini söyledi.



## Kargaşa Değil Ayaklanma!

Polis terörünün tetiklediği, gençliğin öncülüğünü çektiği, militan bir ayaklanma ABD'nin onlarca şehrini bozkırı tutuşturan bir kıvılcım etkisiyle sarmış durumda ve ayaklanma başladığından bu yana iki haftadır devam ediyor. 25 Mart günü tüm dünyanın gözleri önünde siyah bir gencin ırkçı polisler tarafından korkunç bir şekilde katledilmesi sonucunda başlayan ayaklanmaya ne 102 bin insanın ölümüne sebep olan pandemi ne de Trump'ın orduyu sokaklara indiririz tehditleri durdurabilmiş değil.

George Floyd'u öldüren katil polislerden sadece Derek Chauvin tutuklanıp 3.derece cinayet ile yargılanırken, olaya karışan diğer polisler ne tutuklanmış ne de haklarında bir soruşturma açılmış durumda.

Daha sonra George Floyd'un cenazesine yapılan otopside, Floyd'un olay anında katil polisin boynuna diziyile basması sonucu beynine 5 dakika boyunca oksijen gitmediği ve bundan kaynaklı hastanede değil olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu otopsi sonucu ile birlikte Floyd'un polis tarafından değil de daha önce bulunan sağlık sorunlarından kaynaklı hayatını kaybettiği iddiaları boşa düşmüş oldu.

26 Mayıs'ta başlayan protestolar giderek sertleşirken, 28 Mayıs'ta Floyd'u öldüren polislerin çalıştığı polis karakolu gençlik tarafından ateşe verildi.

Eylemlerin ülkenin her yere sıçramasıyla onlarca şehirde sokağa çıkma yasakları ilan edilirken, polisin ve ulusal muhafızların eylemlere saldırıyor oluşu kitleleri sokaktan çekilmeye itmedi, aksine her gün devam eden eylemlerde binlerce kişi sivil itaatsizlikten kaynaklı gözaltına alındı, onlarca tutuklandı, yüzlerce polislerin attıkları mermilerle, coplarla yaralandı.

Genç eylemciler polisten korunabilmek için gerilla taktikleri kullanırken, biber gazından, silahlara, gaz bombalarına hatta ağır zırhlı araçlara kadar tepeden tırnağa silahlı polisler karşı eylemciler kendini sadece taş, şişe, hatta kaykay gibi şeylerle korumaya çalışıyor.

Aslında bu ayaklanma sadece George Floyd'un katledilmesine değil, ama uzun yıllar boyunca adı duyulmamış ya da duyulmuş ama polislerin hiçbir ceza almadığı, polislerin siyahilere yönelik yaptığı tüm katliamlara, uyguladığı tüm baskılara karşı ABD halklarının renk farkı ayırt etmeksizin cevabıdır.

Eylemlerde öne çıkan sloganlardan başlıcaları beyaz ırkçılığı ile polis şiddetinin iç içe girdiği böylesi bir



dönem de doğrudan politik tutumu benimseyen "Polisi Ortadan Kaldır", "Tüm Polisler Kötüdür" gibi sloganlardır. Ayrıca sistematik hale gelen ırkçılığa karşı mücadele de eylemlerin ana odaklarından biri haline gelmiş durumda. Eylemciler sistematik ırkçılığı hatırlatan, sembolize eden anıt, heykel gibi sembollerini de yıkıyor.

Ayaklanmada Trump ırkçılığı simgeleyen devletin en önemli figürü olarak, attığı tweetlerle, yaptığı tehditlerle öfkenin odaklarından biri haline gelmiş. Hatta daha da ileri giden Trump kendi destekçisi neo-nazi silahlı faşist grupları, sokağa çıkanlara karşı harekete geçmeye çağırıyor. Ama başkent Washington'da Beyaz Saray'ın karşısında toplanan binlerce kişi, binlerce polise ve devlet ajanına rağmen sokak çatışmaları ile Beyaz Saray'ın bu korkuyu yaşamasını sağladı.

Bu ayaklanmanın nereye evrileceği ya da haftalar mı aylar mı sürecine dair bir şey söylemek için erken. Ancak kesin olan bir şey var bu ayaklanma sadece gençliğin yoğun katıldığı bir ayaklanma değil, ama aynı zamanda siyahilerin, Latinlerin, yerlilerin, Asyalıların ve beyazların da yani birçok kesimin katıldığı bir ayaklanma haline gelmiş durumda.

Siyahların Yaşamı Değerlidir hareketi ile dayanışma ve her türlü polis şiddetine karşı olma söz konusu olduğunda bu farklı toplumsal kesimler sessiz kalmayı reddediyor.

Afrika'dan Latin Amerika'ya, oradan Avrupa'ya, Avustralya'ya kadar onlarca ülkede ayaklanmaya destek eylemleri düzenleniyor.

Burjuvazinin belli kesimleri ve gerici politikacılar eylemlere katılan siyahileri "barışçıl" ve eylemlere katılan beyaz protestocuları "anarşist" diye adlandırarak bölmeye çalışıyor.

Ayaklanmanın, pandemiden ve ekonomik krizden kaynaklı sarsılan kapitalizmi temellerinden sarsabileceği korkusu burjuvaziyi her türlü politik oyunu yapmaya itmektedir.

Bu ayaklanmanın izole olmaya değil, politik olarak birlik olmaya ihtiyacı vardır. Bu talebin kendisi bile, "Polis Devletine Hayır", "Askeri Diktatörlüğe Hayır", "Tüm Tutsaklara Özgürlük", "Polisi ve Ulusal Muhafızları Çekin", "Adalet Yoksa, Barış Da Yok" sloganlarını haykırmak için geçerli bir sebeptir.

**NOT:** WorkersWorld sitesinden kısaltılarak çevrilmiştir.